

ORANJEWIJK

ons koninkrijk



IN DIT NUMMER O.A.:
HERINRICHTING EMMAKADE
AMERIKAAN IN DE **ORANJEWIJK**
KRUIDENIERSWINKEL VAN **BOETJE**
1e KANAALSBRUG UITGELICHT
KOKEN MET **FREDERIC**

nr. 1
2026

**YOGA
SAMTOSA**

**STUDIO
145**



noordvliet 145.....
www.yogasamtosa.nl

.....de plek voor jouw lessen
www.studio145.nl

Femke de Boer

**Zangles
Ademcoaching
Pianoles**

www.femkedeboer.com
contact@femkedeboer.com
Verkorteweg 12 • 06 30 56 20 79



EVERT JAN HOEN

BOUW- EN SCHEEPSTIMMERBEDRIJF

EMMAKADE 198

8933 AX LEEUWARDEN

TEL.: 06 - 25096569

E-MAIL: EVERTJANHOENBOUW@GMAIL.COM

BIKESHOP

Leeuwarden

Zuiderplein 1A - Tel. 058-2897097

info@bikeshopleeuwarden.nl

ORANJEWIJK
ons koninkrijk

Visitekaartje plaatsen?

Dat kan voor 100 euro per
jaar, vier nummers.

**Benieuwd wat úw huis
waard is?**

Bel ons:
058 - 216 05 00

GRATIS EN
VRIJBLIJVENDE
WAARDE
BEPALING



Zuiderplein 31
Leeuwarden

info@bosmadewitte.nl
www.bosmadewitte.nl



Dochter&Zn
verloskundepraktijk

Emmaplein 1
www.dochterenzn.nl

Schoonheids- en kapsalon

Petra Reen

M 06 2147 7982

Jitske Maaike

M 06 3985 4910

Willem Lodewijkstraat 53, 8933 BJ Leeuwarden

VAN DE REDACTIE

Op dit moment, 1 maart, vallen er bommen en granaten op Iran, Israël en meer landen in het Midden Oosten. Houdt het dan nooit op? We willen zo graag de lente en de vrede vieren! Het beste medicijn tegen alle wereldellende en negativiteit is een gezellige woonwijk die verbindt, verzacht en vertrouwen geeft. Waar we leuke activiteiten met elkaar ondernemen, zorgen voor onze wijk, waar we elkaar kennen. In zo'n wijk wonen wij: de Oranjewijk!

In onze glossy's doen wij verslag van wat er speelt, wat er aan leuks en gezelligs te doen is en vertellen wij verhalen van buurtbewoners. Oud en jong, authentieke Oranjewijkers én bewoners die hier vanuit het buitenland zijn neergestreken en hun draai bij ons vinden.

Door dit Lentenummer loopt nostalgie als een rode draad - jullie weten inmiddels dat ik daar altijd naar op zoek ben. Nostalgie met een knipoog naar het heden. Zo vertelt Rita het verhaal van de kruidenierswinkel van Boetje uit de vorige eeuw. Onze historische, 130 jaar oude 1e Kanaalsbrug is uit het Nieuwe Kanaal gelicht om grondig gerenoveerd te worden; Fransje maakte een fotoreportage van dit spektakelstuk. Over de Kook gaat over de kookkunst van onze buurtbelg Frederic, die kookt met een flinke scheut nostalgie want zijn moeder en oma kijken voortdurend over zijn schouder mee. BWHontwerpers geven ons een kijkje in hun historische bedrijfspand, waar alles draait om comfort maar met een forse portie eigenzinnigheid en oog voor historisch detail.

Praktisch zijn onze schrijvers ook. Zo is Ineke blij met de subsidies via het Energieloket, en Gerlinda R. heeft veel baat bij de geneeskracht van haar tuinkruiden. Kortom: voor elk wat wils. Veel leesplezier!

Fransje Grisnich

INHOUD

VAN DE REDACTIE	3
AGENDA BUURTHUIS EN ACTIVITEITEN	4
VAN DE WIJKVERENIGING	5
VAN HET WIJKPANEL	5
NIEUWS VAN NEO	6
JACK RUSSELL	6
HERINRICHTING EMMAKADE FIETSSTRAAT	7
COLUMN VAN LUUK	9
OVER DE KOOK MET....FREDERIC	10
COLUMN INEKE EVINK, SUBSIDIES, ALTIJD FIJN!	13
INTERVIEW MET SHAUN KELLY	14
ILLUSTRATIE KUNSTENAAR: LENY SNEEK	17
FOTO'S UITHALEN KANAALSBRUG	18
DE KRUIDENIERSWINKEL VAN BOETJE	20
WALKING DINNER 2026	22
COLUMN VAN SIEM	23
VERLIEFD OP JE BEDRIJFSPAND... BWH ONTWERPERS	25
GROENE VINGERS, COLUMN GERLINDA REHBERG	29
INFO EN CONTACTGEGEVENS, COLOFON	30
ACHTERPAGINA: SNEEUWPRET IN DE WIJK	32

AGENDA BUURTHUIS EN ACTIVITEITEN

EERSTE KWARTAAL 2026

LESACTIVITEITEN BUURTHUIS
Gysbert Japicxstraat 51

Wist je dat je het buurthuis ook kunt huren voor een privé feestje? Meer informatie bij buurthuisbeheerder Auke Dijkstra (06-23735920) Mailadres: adijkstra@gmx.com

MAANDAG

Cellolessen, op maandagmiddag en maandagavond en dinsdag eind middag/begin avond door **Annette Scholten**, lagestrijkers@gmail.com, **06 29518136**.

Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh iedere 1e en 3e maandagavond van de maand. Contactpersonen: **Josephine Wernsen** (jwernsen@xs4all.nl) en **Els Bultsma** (elsbultsma64@kpnmail.nl), **0566-620486** en **058-2883664**. Info: www.aandacht.net.

DINSDAG

Cellolessen, eens in de 2 weken op middag en avond, door **Annette Scholten**, lagestrijkers@gmail.com, **06-29518136**

Mindfulness Based Stress Reduction, dinsdagavond 19.30-22.00 uur. **Karen Sikkel**, **06-23553071**

Energieloket NEO, 9-17 uur

WOENSDAG

Schilderen en tekenen, op woensdagmiddag en woensdagavond, door Henk Krist, henkkri@gmail.com, **06-26218914**

Vrouwenzangkoor Schwung op woensdagavond, contactpersoon **Annie Bakker**, **06-23454946**

Energieloket NEO, 9-17 uur



DONDERDAG

Vioollessen van **Janneke Zwezerijnen Boeschoten**, Tel. **0630514597**

van 14.30 tot 18.00 uur
Energieloket NEO, 9-17 uur

VRIJDAG

Geen activiteiten.

ACTIVITEITENKALENDER VAN/IN HET BUURTHUIS

1e KWARTAAL 2026

Voor alle activiteiten geldt: houd de social media (Facebook en Nextdoor) en de website (oranjewijk.nl) in de gaten voor de actuele informatie.

Kinderen

Paasknutselen:

zaterdag 14 maart van 14-15 uur in het buurthuis

Pasen:

zondag 5 april eieren zoeken in en om de speeltuin 10.30-12.00 uur

Bootcamp met Minke:

zaterdag 16 mei 10.45 uur

Zomerfeest Kids:

zaterdag 13 juni 15.30 - 18.00 uur; speeltuin

Volwassenen (in het buurthuis)

Buurtcafé van 16 – 18 uur:

Zondag 12 april

OVERIGE ACTIVITEITEN IN DE WIJK

ACADEMIE VOOR POPCULTUUR

Open Avond:

donderdag 9 april 17-20 uur

BIJBELCENTRUM

ACHTER DE HOVEN 2C:

- Inloophuis: elke vrijdag en zaterdag van 11-15u is Achter de Hoven 2c open voor een bakkie en een praatje
- Bijbeluurtje: elke zondag om 12u is het Bijbeluurtje, loop vrijblijvend binnen. Vanaf 11.45u koffie
- Haak- en breimorgen, dinsdag, opgeven bij Sam de Visser 06-40242607
- Bak- en kinderclub woensdag 15.30 uur; <https://inloophuisachterdehoven.nl>

TWEE HANDIGE APPS



Via de **Nextdoor-app** kunt u een oproep doen als u de kat kwijt bent, of als u een paar liter erwtensoep te veel heeft gemaakt of als u hulp nodig heeft. In de Oranjewijk gebruiken al zo'n 250 mensen deze app.



De **Omrin-app** is ook superhandig: u krijgt via de app een seintje als de bakken naar buiten moeten.

POSITIEVE ENERGIE!

Wij hebben 2025 mooi afgesloten en voelen positieve energie in de Oranjewijk!

De Pubquiz was al een daverend succes, er konden echt niet meer mensen in de grote zaal. De vrijwilligersborrel is nog nooit zo goed bezocht en ook het Jazzcafé was als vanouds weer geweldig. Ook de eerste filosofiewandeling was een bijzonder mooie beleving voor de deelnemers en vraagt om een vervolg.

Het laatste jaar zien we een toename van wijkbewoners die aanwezig zijn bij de verschillende activiteiten en dat is superleuk om te zien. Als vrijwilligers doen wij dit voor de buurt en omdat we van gezelligheid houden en we zijn dus niet de enigen die daarvan houden!

Jaarlijkse start van het nieuwe jaar was de vrijwilligersborrel, waar we afscheid hebben genomen van Bas Jansma. Hij is de afgelopen jaren coördinator voor het oud-papier geweest. Het ophalen van het oud-papier wordt vanaf 2026 door de gemeente gedaan.

Jammer, want de opbrengst hiervan ging naar de wijkkas. Ook jammer dat we niet meer achter op de vuilniswagen kunnen staan. Maar vooral dank voor alle mensen die jarenlang hebben meegeholpen om door weer en wind het papier op te halen.

De komende periode staan er wederom leuke activiteiten gepland.

Het eerstvolgende Buurtcfé is 12 april, dan gaan we naar buiten om de vogels in de buurt te spotten. Ook leuk en leerzaam voor de kinderen. Hiermee sluiten we het voorjaar af.

Voor alle activiteiten geldt: houd de sociale media en de website (oranjewijk.nl) in de gaten voor de actuele informatie. We hebben een Whatsapp groep waar alleen de activiteiten op aangekondigd kunnen worden. Wil je ook een bericht via je telefoon ontvangen?

Geef je telefoonnummer door op wijkvereniging@oranjewijk.nl



**NOG GEEN LID?
SCAN BIJGAANDE
QR CODE**

We hopen elkaar weer spoedig te treffen, graag tot ziens!

Namens de Wijk- en Speeltuinvereniging
Oranjewijk, *Mirjam Pruiksmá*

VAN HET WIJKPANEL

DE STAND VAN ZAKEN

WE STAAN WEER OP DE KAART!

We hebben als wijkpanel al de eerste ervaringen opgedaan. Zo hebben leden van het wijkpanel inhoudelijke kennis gedeeld en overleg gepleegd met de bewoners over de herinrichting van de Emmakade. Daarnaast schakelden we de gemeente in bij bouwwerkzaamheden waarvoor geen vergunning was verleend. Ook informeerden we de gemeente dat we graag een dubbele opstelstrook willen bij de kruising Gardniersweg richting Oostergoweg ter verbetering van de ontsluiting van de wijk. Voor verdere ideeën en suggesties kunnen we niet zonder jullie als bewoners!

We zullen op de website van de Oranjewijk aangeven hoe je als bewoner mee kunt helpen om de wijk mooi en leefbaar te maken. Je zou zelf kunnen beginnen met het

installeren van de app "BuitenBeter" waar je bijvoorbeeld dumping van zwerfvuil, slechte bestrating en straatverlichting kunt melden bij de gemeente.

We hadden deze glossy willen gebruiken om ons als wijkpanel te introduceren, maar wegens ziekte kon dat niet doorgaan. Wij gaan intussen wel gewoon door. We zijn van plan in april een inloopbijeenkomst te organiseren in het buurthuis waar het panel haar ideeën zichtbaar zal maken en haar plannen zal toelichten. Bewoners kunnen hun eigen ideeën daar ook naar voren brengen. Als we die geïnventariseerd hebben, kunnen we een werkplan ontwikkelen.

We zoeken nog steeds een enthousiast wijkpanellid. Wil je op deze vacature

reageren (of over een ander onderwerp iets melden), stuur dan een mail naar wijkpanel@oranjewijk.nl

Minke Hoelen
Voorzitter



NIEUWS OVER NEO

Energiecoöperatie NEO laat sinds 2024 een belangrijk deel van haar werk over aan het Energieloket Oranjewijk Isoleert. Dankzij het verkrijgen van de proeftuinstatus en het daarbij behorende subsidiebedrag, kan het Energieloket acht jaar lang de bewoners van de Oranjewijk ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Meer weten? Kijk op oranjewijkisoleert.nl

NEO richt zich sinds 2024 op de volgende zaken:

- Deelname aan het bestuur van de stichting die verantwoordelijk is voor het Energieloket en contact onderhouden met de medewerkers van het Energieloket.
- Opkomen voor de verduurzaming van de Oranjewijk bij de gemeente Leeuwarden en andere partijen.
- Realisatie van projecten voor energieopwekking in/voor de wijk, zoals zonnepanelen op parkeergarage De Klanderij.

Energiecoöperatie

NEO

Nieuwe Energie Oranjewijk

Graag brengen we de 'lente'-acties van het Energieloket onder jullie aandacht.

1. BESPAARCHEQUES

Binnenkort valt er een chequeboekje van het Energieloket bij je op de deurmat. Iedere bespaarcheque is goed voor enkele tientjes tot honderden euro's! In het chequeboekje vind je een overzicht van subsidies, hulp van het energieloket en producten die voor jou beschikbaar zijn. Met het chequeboekje zie je in één opslag welke mogelijkheden er zijn en hoe je daar gebruik van kunt maken.

2. DUURZAME BURENROUTE

Op zaterdag 18 april organiseert het energieloket samen met NEO voor de derde keer de duurzame burenroutte. Dit keer gaan we langs woningen met een warmtepomp en schuimbetonvloer met een maximaal wooncomfort. Ervaar het zelf!

3. ENERGIECAFÉ:

ERVARINGEN VAN BUREN

Op woensdag 3 juni ben je welkom in het Energiecafé in de wijk. Hier vertellen buurtgenoten hoe zij hun huis hebben geïsoleerd, welke keuzes ze maakten rond bijvoorbeeld warmtepomp, vloer- of spouwmuurisolatie en wat dat betekent voor comfort en energierekening. Je kunt al je vragen stellen, ervaringen uitwisselen en meteen bekijken welke bespaarcheques en opties uit het chequeboekje goed bij jouw woning passen.

Anmelden kan via oranjewijkisoleert.nl

Henk Douma



RUSSELL

Tekst: Fransje Grisnich Foto's: gemeente Leeuwarden

EIND GOED, AL GOED?



De nieuwe situatie



De bestaande situatie

Dinsdag 25 november 2025 organiseerde de gemeente een inloop om de plannen met de Emmakade te presenteren. Zoals bekend gaat de Emmakade een fietsstraat worden; daarover wordt al lange tijd gepraat door een bewonerswerkgroep en de gemeente. De Maria Louisastraat is de Emmakade vóórgegaan, met een prachtig resultaat.

BUURT TAMTAM

Op de inloop in het Odd Fellowhuis kwamen tientallen omwonenden af. Dit ondanks de misser van de gemeente om de scheepsbewoners – niet de minst belanghebbenden – geen uitnodiging te sturen. Het was sowieso niet helemaal duidelijk wie de uitnodigingsbrief had ontvangen. Ook het Wijkpanel wist van niets. Gelukkig hebben we buurttapps en de buurt-tamtam.

EERST VERSTERKEN, DAN BESTRATEN

Hein Waterlander van de gemeente en een medewerker van Liander lieten op tekeningen en foto's zien wat de bedoeling is. In februari is Liander gestart met het aanleggen van extra elektriciteitskabels onder de Emmakade. Te beginnen bij de Albert Heijn. De kabels zijn nodig voor versterking van het elektriciteitsnet nu we steeds meer het gas (en benzine) vervangen door stroom. Vanaf april gaat de gemeente

aan de slag met de nieuwe bestrating. Zij gaan daarbij zo goed mogelijk achter Liander aan, zodat de Emmakade maar één keer open hoeft.

Over de nieuwe bestrating is veel te doen geweest. Een rose betonstrook of bakstenen, wat gebeurt er met de bomen? Hoeveel parkeerplaatsen blijven er over? Krijgen de boten een eigen vrije toegang tot hun schepen, wel of geen extra aanmeerpalen en wat te doen met de boomwortels onder de straat? Op al deze vragen is een antwoord gekomen.

ZO WORDT HET

Voor de nieuwe bestrating worden rode bakstenen gebruikt zoals in de Maria Louisastraat. Aan de huizenkant komt een grijze parkeerstrook met gemarkeerde plaatsen. Aan de kadekant worden de boomspiegels flink vergroot, zodat de boomwortels (als het goed is) hun wortels vooral in de lengterichting van de kade laten groeien en niet meer onder de straat. Door inklinking van het zand onder de bestrating wordt dat de bomen moeilijk gemaakt, zo is de gedachte. We gaan zien of de bomen zich naar deze theorie gaan gedragen. De boomspiegels worden voorzien van bloemen. Elk schip krijgt een eigen opgangstrook van één meter breed. In principe worden er geen nieuwe aanmeerpalen geplaatst.

BOMEN BEHOUDEN

De bedoeling is om de bestaande bomen zoveel mogelijk te behouden. Een boomspecialist zal dat per boom bekijken. Wortels die nu onder de bestrating groeien worden verwijderd. Omdat dit een flinke belasting is voor de betreffende bomen zullen deze flink worden gesnoeid. Per boom wordt de veiligheid beoordeeld. Instabiele en dus risicovolle bomen worden gekapt. Al met al leken de bezoekers van de inloop tevreden met de nieuwe look van de Emmakade. Laten we hopen dat alles uitkomt zoals het is bedacht en bedoeld, dan kunnen we dit hoofdstuk afsluiten en prettiger fietsen over een mooie(re) Emmakade.

Een duurzaam verantwoorde
boxspring voor een vergelijkbare
prijs van een reguliere boxspring.



Stel je eens voor...

Uitgerust wakker worden in een handgemaakt
bed van organisch katoen, biologische bamboe,
agave en Zweedse grenenhout. Zweedse ambacht
en design. Gemaakt met respect voor onze planeet
en voor een prijs die je niet verwacht.



Ecolife[®]
SWEDISH MADE BEDS

SLAPEN
MET EEN
GOED GEVOEL



wielinga&tabbers

Zuiderplein 7 - 8911 AM Leeuwarden - 058 2126398

Voor meer informatie of het aanvragen van een brochure: ecolifebeds.nl

WWW.BWHONTWERPERS.NL

EMMAKADE 74A



Tekst en foto: Luuk van der Veen

BOMEN EMMAKADE: ALTIJD AL EEN DINGETJE GEWEEST

In maart neemt de gemeente de platanen aan de Emmakade flink onder handen. Niet levensvatbare bomen wordt gekapt, andere worden gekandelaberd, zo schreef onze overheid. Kandelaberen, prachtig woord, moest ik even opzoeken in het woordenboek, betekent: de takken zo snoeien dat de kruin van de boom veel slanker wordt. De bedoeling daarvan is dat de boom minder wind vangt en minder 'wortelodruk' heeft. Dat kappen en kandelaberen is de eerste aanslag die deze bomen dit jaar krijgen te verwerken. De tweede komt bij de aanleg van de nieuwe 'fietsbestrating': dan worden de wortels die onder het wegdek liggen weggezaagd en wordt het plantgat van de bomen ingeperkt. De wortels mogen daarna alleen maar naar het oosten of naar het westen groeien. Niet naar het noorden (want dan beschadigen ze de kademuur) en niet naar het zuiden (want dan beschadigen ze de nieuwe bestrating). Benieuwd wat ervan overblijft. De Nederlandse bomenstichting is niet optimistisch: 'Platanen komen het beste tot hun recht op heel ruime standplaatsen en zeer brede straatprofielen. In sterk teruggesnoeide en gekandelaarde vorm zijn ze niet meer om aan te zien.'



In 1909 stonden er iepen langs het water

IEPEN

Onze wijk is begonnen, rond 1900, met iepen. Prachtige bomen, die langs de Emmakade, maar ook in de Gysbert Japicxstraat, de Willem Lodewijkstraat, de Johan Willem Frisostraat en de Spoorstraat werden geplant. In 1909 stonden er iepen langs het water

Die iepen hebben in de jaren twintig en dertig allemaal het loodje gelegd omdat ze werden aangetast door de iepziekte. 'De iepziekte heeft in onze stad weer heel veel boomen aangetast. (...) Het is te zien hoe een groot aantal boomen, waaronder er zeer forsche zijn, moet vallen door de scherpe bijl', schreef het Leeu-

warder Nieuwsblad in 1933. 'Aan de Emmakade zullen weer een paar boomen geveld worden. In de Willem Lodewijkstraat, waar de iepen zulk een prachtige laan vormen, zullen ongeveer een tiental moeten vallen...'. Gaandeweg verdwenen alle iepen.



Populieren op een foto uit 1979

POPULIEREN EN ESDOORNS

De beide Emmakaden (Noord- en Zuidzijde) kregen er een overwegend uit populieren bestaande beplanting voor terug. Ook deze populieren, die 80 tot 150 jaar oud kunnen worden, was geen lang leven gegund. 'Aan de Emmakade zuidzijde (worden) zeventien populieren omgekapt en vervangen door esdoorns' zo schreef de Leeuwarder Courant in februari 1977. 'De laatste boomsoort heeft niet de onhebbelijke gewoonte om erg oppervlakkig te wortelen, zoals de peppels wel doen, waardoor de bestrating omhooggewerkt wordt. Men zal de populieren in groepjes van twee, drie of vier vervangen, de dan nog overgebleven populieren (ongeveer de helft) komen over een jaar of vijf aan de beurt'.

PLATANEN

Tegelijk met de populieren verdwenen kennelijk ook de esdoorns en daarna kwamen de platanen. Dat leek opnieuw een fijne investering, want platanen kunnen wel 400 jaar oud worden. Maar nu de eerste daarvan het loodje leggen en andere, behoorlijk scheef gewaaid, moeten worden gekandelaberd in de hoop dat ze dan een betere levensverwachting krijgen, rijst de vraag: is het toch niet slimmer om over de hele lengte van de Emmakade maar te kiezen voor een andere boom? Denk bijvoorbeeld aan... iepen! Ze zijn al jarenlang te koop in een ras dat niet vatbaar is voor die o zo besmettelijke iepziekte.

Tekst: Rita Hogerhuis Foto's: Rita Hogerhuis en Frederic Blanjean

BELGISCH ETEN MET MAMA IN HET ACHTERHOOFD



Zit je bij Frederic Blanjean aan tafel dan eet je nooit alleen maar zijn eten. Zijn moeder en zijn oma kijken altijd een beetje mee. Niet letterlijk, maar in hoe hij kookt.

'Mama zei...'. 'Oma vond...'. Bijna in elke zin poppen ze wel op.

Frederic groeide op in België en verhuisde in 2009 naar Nederland voor zijn werk bij de Universiteit van Amsterdam. Hij woont nu in onze Oranjewijk, samen met zijn partner Glyn. Twee culturen onder één dak, want Glyn komt uit de UK. De mannen hebben één duidelijke keukenfilosofie: koken doe je met aandacht! En met herinneringen voor wat Frederic betreft.

ZONDAG BIJ OMA

Als Frederic België moet samenvatten in drie gerechten, hoeft hij niet lang na te denken: wafels, stoofvlees met friet en oma's rijstpap. Zondag was in zijn jeugd familiedag. 'Zolang oma leefde, aten we dan samen met de hele familie.'

Oma maakte altijd soep. Grote pannen. 'Er was altijd genoeg. Er kon altijd iemand blijven eten.' Oma kwam uit een beenhouwersfamilie en dat proefde je. Stoofvlees was bij haar geen rund-, maar paardenvlees. 'Niet om de smaak, maar paardenvlees is gewoon steviger'.

BOURGONDISCH, MAAR NIET SLORDIG

De Belgische keuken is volgens Frederic gezellig, streekgebonden en royaal. Van Gentse waterzooi tot Luikse wafels en mattentaartjes uit Geraardsbergen. 'De beste gerechten komen echt uit de streek zelf. Dat proef je.'

Aan tafel ging het er bij hem thuis gezellig aan toe, maar er waren regels: 'Rechte rug en geen ellebogen op tafel. Voor je ook maar een vork of lepel naar de mond bracht zei je: 'Smakelijk eten!' Dat mis ik hier wel eens. Verder breng je het eten naar je mond met een vork of lepel en niet je mond naar het eten.' En je had bestektaal. Frederic laat het zien. 'Als je je bestek zo legde, wilde je nog. Zo, dan was je klaar.' Dat zit er nog steeds in.

MAMA ZEI ALTIJD...

In Frederics keuken klinkt zijn moeder door in ingrediënten, in smaak en in gevoel voor koken. Zo heeft ze haar zoon opgevoed. Er wordt weinig gewogen. Veel geproefd. Met feestdagen wordt er uitgebreid gegeten. Minimaal drie gangen. Geen vaste hoofdschotel zoals kalkoen in Engeland, maar elke familie heeft wel haar eigen traditie. Bij Frederic begint kerst steevast met oma's crabcocktail-salade met zelfgemaakte whiskysaus.

Ook zijn er tradities in de Belgische cultuur waar wij Hollanders geen weet van hebben.



Verloren maandag in Antwerpen is er zo eentje, die nog steeds wordt gevierd. Het is de dag dat je thuis lekker

geniet van worstenbroodjes en appelbollen. Ook in de familie van Frederic zijn tradities. Er zijn familierecepten, die Frederic graag kookt. Ze zijn niet opgeschreven, maar zitten in zijn hoofd. Maar, alsof al mijn gasten voor deze rubriek het onderling hebben afgesproken, familierecepten deel je niet. Ook Frederic niet.



VLAANDEREN, WALLONIË EN TEMPERAMENT

Is er verschil tussen de Vlaamse en Waalse keuken? vraag ik. Frederic lacht. Zijn andere oma woonde in het Franstalige deel van België. 'Daar was het luidruchtiger aan tafel. Misschien door het temperament, maar misschien ook door de drank.' Zeker weet hij het niet meer, daarvoor is het te lang geleden.

WAT NEDERLANDERS MISSEN

Wat Belgen missen als ze in Nederland gaan wonen? Frederic is eerlijk: 'Jullie eten eigenlijk puur voor de energie, niet voor de smaak.' Veel Nederlands eten volgens hem 'ondergekruid'. Vooral het gehakt moet het ontgelden. 'In Holland zitten in gehakt amper kruiden, maar ja, mijn mening is gekleurd, want ik werd grootgebracht in een beenhouwerij.' Frederic



kruidt altijd bij. Dat zit er van huis uit in. En ook de kwaliteit van vlees, daar vindt hij iets van. Kwaliteit haal je volgens hem bij de slager, niet bij het schap. In België is dat nog vanzelfsprekend: 'Elk dorp heeft nog steeds zijn eigen bakker en beenhouwer.'

DOORDEWEEKS: GEWOON GOED

Op een gewone doordeweekse dag staat er in België vaak een AVG'tje op tafel: aardappelen, vlees en groente. Worst, spruitjes, aardappeltjes. Simpel, voedzaam en herkenbaar. Net als hier. Belgen eten strikter volgens de seizoenen dan bij ons. Witlof in de winter, andere groente als ze betaalbaar en vers zijn. Niet alles het hele jaar door.

Het gerecht dat Frederic het meest typeert? Witlof in de oven. Maar dan wel op zijn eigen manier: 'Ik begin een dag van tevoren. Ik kook de witlof en dan lekt hij de hele nacht uit. Pas

de volgende dag rol ik hem in ham en gaat hij de oven in. Geen haast, geen shortcuts.' Dat is misschien wel het mooiste van hoe Frederic kookt: hij doet het nooit helemaal alleen. In elke pan soep, in elk stukje witlof dat een nacht mag uitlekken, zit iets van thuis. En als hij twijfelt? Dan pakt hij het kookboek. Ons Kookboek. Het boek dat elke jonge Vlaming van zijn moeder kreeg. Ook Frederic. Zijn eerste exemplaar zat zo vol ezelsoren en losse bladen dat het uit elkaar viel. De nieuwe editie begint dezelfde weg te gaan.

Geen glossy pronkstuk, maar een trouwe keukenmakker vol spatten, vlekken en herinneringen. Precies zoals het hoort.



RECEPT UIT ONS KOOKBOEK, UITGEGEVEN DOOR VROUWEN MET VAART

BRUSSELSE WAFELS

Ingredienten:

- 20 g verse gist
- 2 dl lauw water
- 250 g bloem
- snuifje zout
- 2 dl lauwe melk
- 4 eieren
- 125 g boter, gesmolten boter om in te bakken

voor de afwerking:

- poedersuiker
- 2 dl slagroom
- 2 zakjes vanillesuiker (16 g)



BEREIDING:

Smelt de boter. Splits de eieren. Los de gist op in het lauwe water. Zeef de bloem in een kom en maak in het midden een kuiltje. Doe de gist erin en meng er geleidelijk de bloem onder. Roer er vervolgens de lauwe melk, eidooiers, zout en gesmolten boter onder. Klop het eiwit stijf en spatel het er voorzichtig onder. Laat 15-20 minuten rijzen. Laat het wafelijzer heet worden en bestrijk het met wat gesmolten boter. Doe er wat van het wafelbeslag in en bak goudbruin. Klop de room stijf met de vanillesuiker. Bestrooi de wafels met poedersuiker en/of bespuit met roosjes slagroom. Dien onmiddellijk op! Smakelijk eten!

Tip: Vervang het lauwe water door bruisend mineraalwater voor een extra luchtig resultaat.



Wil je hulp
bij subsidie en
financiering?

Het energieloket helpt!

Voor het verbeteren van de isolatie van je eigen woning is subsidie beschikbaar, zowel van gemeente Leeuwarden en Provincie Fryslân, als het Rijk. Het energieloket helpt je de subsidies en financieringsvormen te vinden die het beste bij je passen.

Meer weten?

Spreekuur in het buurthuis op woensdag tussen 12 en 14 uur, als de vlag buiten staat. Of bel naar 06 2757 1379 of ga naar [oranjewijkisoleert.nl/subsidie](https://www.oranjewijkisoleert.nl/subsidie)



Subsidie 3

Vergoeding energiebesparing: € 2500

Maximaal € 2500. Voorwaarden: WOZ-waarde maximaal € 268.000 (2022); energielabel G, F, E, D of twee slechte bouwdelen; verzamelinkomen maximaal € 48.625. Dit is de subsidie Energiebesparende Woningmaatregelen.

Subsidie 1

Vergoeding voor isolatie: € 2150

Maximaal € 2150. Voorwaarden: WOZ-waarde maximaal € 350.000 (2022); energielabel G, F, E, D of twee slechte bouwdelen. Dit is de subsidie Isolatie Eigen Woning.

Subsidie 2

Vergoeding voor isolatie: € 2500

Let op: alleen indien subsidie 1 is toegekend. Maximaal € 2500. Voorwaarden: alleen aan te vragen als de subsidie Isolatie Eigen Woning is toegekend en uw inkomen niet hoger is dan € 25.350 (alleenstaand) of € 35.908 (met partner). Dit heet 'De Friese Plus'.

Subsidie 4

Vergoeding energiebesparende maatregelen ISDE

De ISDE vergoedt diverse duurzaamheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld: voor HR++ glas is dat € 25 per m², voor dakisolatie € 16,50 per m². Bij twee maatregelen verdubbelt de subsidie!

Energiebespaarlening

Lening tot € 28.000

Het Nationaal Warmtefonds biedt woningeigenaren de energiebespaarlening. Voor huishoudens met een verzamelinkomen tot € 60.000 bedraagt de rente 0% (!). Hogere inkomens betalen wel rente, vanaf 3,6%.

SUBSIDIES, ALTIJD FIJN!

Van het een komt het ander. Je gaat je huis isoleren en dus ook meteen maar de ruimtes anders inrichten. Het eind van de isolatieperikelen is nu in zicht. Hoera!

Het interieur veranderen doe ik vanwege het gedoe en gesjouw alleen uit noodzaak. Maar alles stond nu toch op de kop. Daarom pakten we na rijp beraad de servieskast leeg en schoven hem voorzichtig naar de andere kant van de kamer. Achter de kast bleek zich niet alleen een halve diertuin aan spinnen en andere kriebelbeestjes te hebben gevestigd, er was ook nogal wat kleurverschil te zien. Tijd om de muren te verven, niet in modieus beige of aanverwanten maar in gebroken wit ofwel RAL9010. Die muren passen nu wonderwel bij de nog niet geverfde muren in de voorkamer. Die kamer was ooit spierwit geschilderd maar dat is na bijna twintig jaar ook gebroken wit geworden. Elk nadeel heb z'n voordeel.



Ik schrijf steeds in de wij-vorm, maar dat is niet eerlijk. 'Wij' is in dit geval mijn echtge-

noot want zo gauw ik maar naar een verfkwas of verfroller kijk, gaat het al mis. Bovendien heb ik hoogtevrees, die al toeslaat als ik op de tweede tree van de trap sta.

BOEKEN, VEEL BOEKEN EN EEN MANCAVE

Ik kon mij daarom bezighouden met de vraag welke boekenkast ik wil hebben. De oude bleek namelijk doorgebogen planken te hebben, omdat er zoveel boeken in stonden (je verzint het niet). De nieuwe kast wordt over een paar weken geleverd en daarom hebben we ter linker- en ter rechterzijde van de servieskast welgeteld dertien dozen met boeken staan. En natuurlijk her en der losse stapeltjes. Ja, ik moest er zelf ook wel even van zuchten.

Het was natuurlijk een prachtige gelegenheid om te schiften en te bekijken welke boeken weg konden en welke niet. Dat heb ik ook gedaan. Maar er zijn inmiddels ook weer boeken bijgekomen, dankzij de buurtbiebjes waar deze wijk mee vol staat. De echtgenoot heeft zich erbij neergelegd, en terecht. Zijn mancave is tot een staat van perfectie verheven, die hij zich niet had kunnen voorstellen vóór de isolatieoperatie. Dan mag ik mijn boekenkast.

SUBSIDIEHULP

Nu de rekeningen zijn betaald, werd het tijd voor incasseren van subsidies. De gemeente Leeuwarden heeft er twee, en er is nog een landelijke regeling. Als ik dat in mijn eentje had moeten uitzoeken, dan was ik na een



half uur hard gaan huilen. Maar zover kwam het niet, opnieuw dankzij het onvolprezen Energieloket. Daar zijn we uitstekend geholpen.

Geweldig goed geregeld heeft de overheid de subsidies overigens niet. Je kunt pas subsidie krijgen als alle rekeningen - voorzien van de juist codes, schiet mij maar lek - zijn betaald. Misschien niet helemaal onlogisch, maar toch een drempel. Gelukkig kan het Energieloket ook daarbij helpen. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om renteloze leningen te krijgen. Met andere woorden, laat je verleiden en vraag een gesprek aan bij het Energieloket. Je weet wat je hebt, maar nog niet wat je kunt krijgen.

WIJKBEWONER

SHAUN KELLY

Tekst: Japke Hoekstra Foto's: Shaun Kelly en Japke Hoekstra

VAN WOONBOTEN VIA DE TECH-INDUSTRIE NAAR AVONTURENBUSJES OP MAAT

“Vinden jullie het interessant om een stukje te schrijven over mijn onderneming?” vraagt Shaun Kelly ons. “Ik wil de wijk graag laten weten dat ik mensen kan helpen met het duurzaam bouwen en verbouwen van camperbusjes. Ook voor kleine projecten, advies en hulp bij Do It Yourself-klussen kunnen mensen me inschakelen.”

Als ik aanbel aan de Willem Lodewijkstraat is Shaun met flikskaarten Nederlandse woorden aan het oefenen. “Mijn zoon Owen is hier een stuk beter in” lacht hij “ik ben meer een bouwer”.



Uitzicht op Seattle. De geel-roze woonark op de voorgrond is door de vader van Shawn gemaakt



Shaun als baby met zijn moeder



Shaun op het door vader gebouwde schip.

Shaun woonde de eerste vijf jaar van zijn leven op een zeilboot in Seattle. Zijn vader, die oorspronkelijk maritiem bioloog was, zeilde hiermee met zijn vrouw over de Stille oceaan. Op het eilandje Bora Bora werd zijn zus geboren en een jaar later, toen ze net terug in Seattle waren, kregen ze Shaun. Vader

ging toen woonboten voor anderen bouwen. Elk jaar eentje, 13 jaar lang. Shaun hielp hem hierbij en toen vader schouderklachten kreeg, maakte Shaun de boot af en later bouwde hij nog een compleet schip.

“Ik ben dat blijven doen, ook toen ik mijn eerste zoon kreeg. En tegelijkertijd studeerde ik voor webdesigner. Daarna heb ik 15 jaar bij steeds grotere tech-bedrijven gewerkt, ook bij game-ontwikkelaars. Het was superleuk in de tech-industrie. Ik reed in een Tesla of BMW van de zaak, we konden waterski-boten huren, deden spellen in de pauze, ontmoetten veel mensen... Maar zoals in die sector heel gebruikelijk, kreeg ik een burnout. Bij heel grote bedrijven, zoals Microsoft, is



Shaun met Plants vs Zombies-masker toen hij bij PopCap, uitgever van computerspellen in Seattle, werkte als senior webdesigner.

het moeilijk om dingen gedaan te krijgen. Bovendien stond het me tegen dat ik mensen afhankelijk maakte van hun telefoon.

Ik besloot me terug te trekken en meer basic dingen te doen. Vroeger, als kind, wilde ik landschapsarchitect worden. Ontwerpen was iets dat ik als webdesigner ook deed. Toen ben ik camperbusjes gaan ontwerpen en bouwen. Het begon klein, voor een verhuurbedrijf, met keukens die je kunt openvouwen. Ze namen het idee over en gebruikten het in de hele VS. Mijn ervaring met user-testing kon ik goed gebruiken evenals de andere tools en methodieken die ik bij het ontwerpen had opgedaan. Maar nu in het echt. En mijn burnout knapte op toen ik deze mix van dingen ging doen”.

Waarom ben je eigenlijk vertrokken uit de US?

“Dat is een grote vraag. Mijn onderneming in camperbusjes begon goed te lopen. Elke maand bouwde ik een camper, ik werkte 6 à 7 dagen per week. Ik was happy met mijn

VOOR MEER INFO:

Shaun Kelly, Willem Lodewijkstraat 153
Mail: pacificvans@gmail.com
Telefoon: 0629760100
Website: <https://pacificvans.eu>

afweging, het 2-partijenstelsel in de VS polariseert steeds meer. Vroeger, ook in mijn familie, werd er normaal omgegaan met andersdenkenden. Mijn grootouders waren voorstander van Bush sr., dat was



Inbouwlade in de eerste camperbus



De werkplek van Shaun bij de game-ontwikkelaar

bedrijf en mijn klanten en ik was trots op mijn producten. Maar de grotere dingen kon ik niet veranderen. De MAGA-cultuur, de wapenwetten... Washington is weliswaar een democratische staat en ik had nooit gedacht de VS te verlaten en ergens anders te wonen dan in de Noord-West Pacific. Maar ik wilde ook de wereld verkennen en we maakten een reis naar IJsland. Het voelde daar veilig en aangenaam, ook voor mijn gezin. Natuurlijk

gewoon bespreekbaar. Maar mijn zwager raakte in de ban van MAGA en praat niet meer met ons. Ook als je niet eens compleet tegengesteld denkt, word je wel als zodanig behandeld. De samenleving in Amerika verhardt".

Ik ben echt nieuwsgierig of Nederland is wat jullie ervan verwachten.

"Ik heb eigenlijk niets gemerkt wat anders is dan ik verwachtte. Natuurlijk zijn hier ook klimaatontkenners en complotdenkers, het zijn angstige tijden. Maar in Nederland kun je openlijk klagen als je iets wilt veranderen. Je praat met elkaar.

Ook het onderwijs vind ik beter dan in de VS. In Nederland besteden ze meer aandacht aan sociale vaardigheden en het omgaan met emoties. In de VS hebben we dat niveau niet en dat vertaalt zich naar de politiek. Als er iets gebeurt, zoals laatst een vermissing van een meisje, komt dat overdreven en vertekend in de media. Daardoor ontstaat een soort paranoia en mensen gaan zich dan bijvoorbeeld bewapenen. Hier is het toch veel relaxter. Al valt

de gezondheidszorg eigenlijk wel een beetje tegen, we hebben een jaar moeten wachten op een huisarts.

Wat ik heel leuk vind in Nederland is de fietscultuur. Na snowboarden is mountainbiken mijn favoriete sport. In Noorwegen, waar we eerst een tijdje hebben gewoond, moet je overal met de auto naartoe. Nederland is klein, maar voelt niet druk aan en Leeuwarden heeft een soort huiselijkheid. En het biedt ruimte voor scholing voor de kinderen. Owen is 20 en doet werkervaring op bij bakkerij Goedhart. Chase, van 24, houdt meer van spontaan leren en ideeën met anderen te delen. Hij maakt kunst en muziek."

Shaun zelf is momenteel vooral bezig met het creëren van bekendheid. Liefst op een natuurlijke manier; vanuit wat hij maakt. Zo heeft



Eerst gebouwde camperbus bij vulkaan Mt Baker in Washington

omdat er geen roofdieren zijn, in de VS heb je beren, bergleeuwen, poema's... Maar ook qua sfeer. Mensen in Europa zijn vriendelijker en ruimdenkender. De gezondheidszorg is socialer. Ook de politiek is een belangrijke



Het laatst gebouwde busje



hij een artikel gehad in een bomentijdschrift omdat hij per busje 600 bomen plant als compensatie voor de milieuschade. En door een artikel in een tijdschrift voor eco-vriendelijk camperbouwen kreeg hij destijds in de VS zo veel aanmeldingen dat hij mensen moest teleurstellen. Het waren vooral sportgerichte mensen, misschien ook door zijn eigen sportachtergrond. Ze doen aan surfen, skiën en bergbeklimmen en nemen hun hele hebben en houden mee in de camperbus.



Interieur

Zo kunnen ze meebewegen met het weer en hoeven ze ter plekke niks te huren.

Zijn er wat avontuurlijke reizigers in de Oranjewijk?

“Een paar zeker... Maar tegenwoordig heb ik maar één klant, in Noorwegen. Hij bouwt een camperbusje en ik maak het bouwkundig ontwerp, inclusief elektriciteitsplan. Helemaal toegepast op zijn wensen. Ik heb zelfs een boodschappenlijst voor hem gemaakt” zegt hij met een schaterlach.

Hij zou nu graag eerst geld verdienen, zodat hij een prototype camperbus kan bouwen waar mensen op kunnen variëren. En wellicht kan hij weer een ruimte huren, want zijn garage met winkel in de Hemrik heeft hij wegens gebrek aan genoeg inkomsten van de hand moeten doen. “Misschien in de garage aan de Emmakade die in de vorige

glossy heeft gestaan” grappen we “die staat leeg. En het is een prachtig pand!” Maar voorlopig heeft Shaun al zijn gereedschappen in hun huis kunnen onderbrengen. Hij zou met het maken van delen van campers zo in de achtertuin aan de slag kunnen.

En nu?

Zijn vrouw April werkt full-time als tandartsassistente in Stiens, maar Shaun zit ook niet stil. “Naast marktonderzoek en bekendheid creëren, ben ik bezig met een boek over hoe je een camperbus kunt bouwen. Het is een soort gids voor duurzame bouw”.

Er komen veel innovaties aan

in de camperbusiness. Denk aan verbeterde accu's en losse zonnepanelen die je uitklapt en die jou schaduw kunnen bezorgen. Maar daar kun je niet op wachten. Tot het zover is, gebruikt Shaun duurzame materialen en zuinige apparaten. Elektrisch rijden is nog lastig voor camperbusjes vanwege het gewicht en het laden in de wildernis. Hij laadt wel zo veel mogelijk op met zonne-energie, maar kan nog niet zonder diesel. Zijn camperbussen ogen modern en ruimtelijk door hun Zweedse design met heldere lijnen en slimme opbergruimtes. Op zijn mooi vormgegeven en informatieve website 'Pacivans.eu' zie je veel beeldmateriaal en achtergrondinformatie.



Denk je in Nederland te blijven?

“Mijn verblijfsvergunning is gebaseerd op DAFT, Dutch American Friendship Treaty. Een vriendschapsverdrag dat Amerikanen toestaat in Nederland een onderneming te starten. Ik moest het bedrijf op mijn naam zetten en daar 4500 euro in investeren. In februari wordt het geëvalueerd en als ze het accepteren, mag ik nog 5 jaar blijven. Ik hoef niet eens winst te maken, maar er moet wel activiteit zijn. Het werk van mijn vrouw telt hier niet voor mee. Wat ik lastig vind, is dat ik een brede set vaardigheden heb, maar niet voor een baas mag werken. Ik voel me er niet al te schuldig over, want ik heb het gezin langdurig onderhouden. Ik pas mijn services zo aan dat het heel breed is. Je kunt mijn design kopen, of mijn boek of mijn praktische hulp. Of een hele camperbus natuurlijk!”



KUNSTENAAR IN DE WIJK

TITEL: SCHWINDEQUELLE, 2021 - OLIEVERF OP DOEK, 70X50 CM

Leny Sneek





Tekst en foto's: Fransje Grisnich

WEG BRUG!

Op woensdagochtend 3 december 2025 werd de 1e Kanaalsbrug uit het Nieuwe Kanaal getild, na 130 jaar trouwe dienst. Hoogste tijd voor een grondige renovatie. Het was een waar spektakel, bij prachtig helder en windstil weer. Na een gedegen voorbereiding werd rond 12.00 uur de monumentale draaibrug dan eindelijk opgehesen en op een ponton gezet. Een secuur werkje, waar zelfs blokjes hout aan te pas kwamen voor de nodige stabiliteit. Het was een fraai gezicht toen de brug op de ponton het Nieuwe Kanaal uit voer, richting Bergum waar de renovatie plaatsvindt. Uitvoerder is Machinefabriek Rusthoven uit Groningen. In maart zien we onze brug gerenoveerd weer terug, vanaf mei is de brug weer open voor al het verkeer. Tot die tijd dus nog even omfietsen.



BEDRIJVIGHEID IN DE WIJK

DE BUURTWINKEL IN DE 20E EEUW

Tekst: samengesteld uit het boek *D'ouwe vertelt* door Douwe Boetje/Rita Hogerhuis
Foto's: Jaap Wagenaar en internet

BINNE JOU D'R EEN VAN BOETJE?

Dit is het verhaal van Douwe Boetje, geboren op 5 juni 1948. Hij groeide op in de Gysbert Japicxstraat op nummer 19. Samen met zijn vader, moeder en oudere broer Henk woonde hij boven kruidenierswinkel Boetje van zijn ouders, aangesloten bij DE SPAR (Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig). In hetzelfde stukje straat zaten ook een bakker en een groenteboer. Alles wat je nodig had, lag binnen een paar deuren afstand.

BOTER, REUZEL EN EEN BRIEFJE IN DE HAND

In de winkel van Boetje werd van alles verkocht: petroleum*, boterhamworst en veel producten die nog niet waren voorverpakt.



Achter de toonbank werd gewogen, geschept en overgegoten. Dat was soms een hele kunst, zeker omdat Douwe's vader en tante Siets allebei slecht zagen. Probeer maar eens stroop vanuit een vat onder de toonbank met een sleef* in een jampot te krijgen die op een weegschaal staat.

INKOPEN DOEN

Tante Siets, de oudere zus van Douwes vader, deed de administratie. Ze werkte in een piepklein kantoortje met een schuifdeur. Als die dicht was en zij zat binnen, dan zat ze letterlijk klem. Douwe zelf werd al jong op pad gestuurd. Vier jaar was hij toen hij met een briefje naar de 'groothandel' ging om voor zijn ouders inkopen te doen.

'Zo grote kerel, dus jij ben één van Boetje, en hoe heet je?'

'Douwe meneer.'

'Wat kom je halen?'

'Staat op dit briefje meneer.'

Douwe gaf hem de wikkel van het Gereformeerd Gezinsblad. Daar had zijn moeder de bestelling voor de winkel opgeschreven: vier pakjes roomboter, vier pakjes reuzel* van 250 gram en vier van 500 gram. **'Heb je geld bij je?'** Douwe gaf hem twee papieren rijksdaalders en stopte het wisselgeld diep in de zak van zijn korte broek. De spullen kreeg hij

mee in een klein doosje.

'Hoe oud ben je Douwe?' 'Vier meneer, nog een poosje dan word ik vijf.' Het doosje zette hij op zijn step*, één voet ertegenaan en stappen maar.

ZONDAGSE STILTES EN ZEEPPOEDERPARCOURS

Op zondag was de winkel dicht en mocht Douwe niet op straat spelen van zijn ouders. Binnen vond hij daar wel iets op uit met zijn kameraad en buurjongen Jaap Wagenaar: Zo hadden ze een opwindbare trein met wagons en veel rails. In de winkel was best veel ruimte en materiaal. Op zondag bouwden ze dus een parcours van zeepoederpakken en lieten de trein er onderdoor en eroverheen rijden. De winkel was hun speelparadijs.

GEEN KRAAN, WEL EEN WISSELBEKER

In huize Boetje was er in het begin van Douwes leven geen stromend water en geen gas. Het toilet bestond uit een ton, die twee keer per week werd opgehaald om te legen. 'Wij noemden die ton dan ook een wisselbeker'. In de woonkamer stond een haard die werd gestookt met steenkooltjes, gebracht door de kolenboer. Water kwam uit een put: twee meter diep onder de grond en nog een me-

ter erboven. Regenwater van het dak vulde de put aan. Henk ving een keer glasaaltjes in de Emmakade en dumpte die in de put. Dat vond niemand leuk en die moest hij er dus ook weer uitvissen.

OP DE POF EN OP DE BAKFIETS*

Naast vader, moeder en tante Siets werkten er ook een knecht en een dienstmeid in de winkel. Henk en Douwe hielpen mee, maar stonden niet op de loonlijst.

's Ochtends ging vader langs bij zo'n zeven klanten om bestellingen op te nemen. Hij belde aan en bij een kopje koffie aan de keukentafel werd in het boekje geschreven wat mevrouw wenste. Daarna ging hij naar huis voor een warme maaltijd. 's Middags volgden nog een paar adressen. Aan het eind van de middag, en soms na het eten, werden de bestellingen klaargemaakt. De volgende ochtend bezorgde de knecht ze met de bakfiets.

In de winkel zelf stond een bankje voor drie personen. Daar wachtten klanten uit de buurt op hun beurt, al kwamen sommigen vooral voor de gezelligheid. Er werd gekocht, gepraat en soms ook op de pof afgerekend. De schuld werd in een boekje geschreven en later betaald. Dat kon toen nog.

DE GEHEIME SCHAT AAN DE EMMAKADE

Zoals zoveel jongens in die tijd droomde Douwe van een geheime schat. Hij had uit de winkel een gasmuntje* gejat en besloot die te verstoppen in de gracht langs de Emmakade. Met behulp van een roeibootje hing hij een touwtje met een gasmunt onder de kaderand. Het was bijna niet te zien en zeker het muntje niet. Die hing onder water. Zie daar, de geheime schat.

Maar geheimen zijn lastig als je jong bent. Toen Douwe op een avond aan tafel zat kon hij zich niet inhouden en vertelde over zijn schat. Had hij dit maar niet gedaan. Hij moest hem meteen ophalen van zijn ouders. Toen hij bij de boot aankwam waren er mensen thuis. Hij moest geruisloos op zijn buik liggen

en met veel moeite het touwtje omhoog takelen. Een zwemdiploma had hij niet, dus bloedjelijk was het.

NOSTALGIE?

Een jeugd tussen boter, opwindtreintjes, bakfietsen en een wisselbeker. Een tijd waarin alles dichtbij leek: de klanten, de burens, het water uit de put en zelfs de schat onder de kade. Zo dichtbij was het leven toen.

*)

Gasmuntje

Een muntje dat je in een meter moest stoppen om gas te krijgen. Geen muntje was geen warm eten of warme douche.

Sleef

Fries woord voor pollepel. Een grote lepel om soep of stampot uit de pan te scheppen.

Reuzel

Gesmolten varkensvet. Dat gebruikten mensen vroeger om in te bakken, in plaats van olie of boter.

Bakfiets

Vroeger vooral gebruikt voor lokale bezorgingen door bakkers, melkboeren, slagers en postbodes

Petroleum

Brandstof voor een lamp of kachel. Voor elektriciteit hadden mensen zo licht en warmte.

Step

Een plankje met twee wielen en een stuur. Je zet één voet erop en stept vooruit met de andere. (Ja, zonder batterij). Elke jongen of meisje had er eentje.



WALKING DINNER ORANJEWIJK 2026

VOORPROEFJE

Tekst en foto: Gerlinda Scheepsma en Durk Fennema

WALKING DINNER NUMBER 5!

Binnenkort hebben we alweer het vijfde Walking Dinner in onze buurt en voor wie zich afvraagt hoe zo'n avond er eigenlijk uitziet, heb ik eind januari een voorproeverij gehouden bij mij thuis.

Ik ben Gerlinda Anna Scheepsma, vorig jaar was ik assistent van initiatiefnemer Erika van Driel en tevens een van de koks. Dit jaar neem ik de organisatie van Erika over met Durk Fennema als assistent. Jennifer is de ontwerpster van de Walking Dinner Website. Haar moeder Femke was al eerder kok maar ook gast geweest. Dus besloot ik Erika, Jennifer, Femke en Durk 31 januari gezellig bij mij thuis uit te nodigen voor een proef etentje om elkaar (beter) te leren kennen en samen onder het eten te filosoferen en te brainstormen.

Een Walking Dinner bestaat uit **drie** gangen, elk op een vast tijdstip en bij onze voorproeverij hielden we dezelfde opzet aan: een **voorgerecht**, **hoofdgerecht** en **nagerecht**. Als vegetariër kook ik graag met seizoengroenten, dus eind januari werd het winterse kost. Denk aan witlofsoep met vers brood, een hoofdgerecht met verschillende kolen, granen en bonen (zie recept: 'Hemelse Graankom'). Maar als nagerecht toch iets tropisch. Omdat ik jaren in Costa Rica heb gewoond en ik voor mijn verjaardag een fantastische grillpan heb gekregen, werd dat gegrilde ananas met kaneelijs.

Naast het koken komt er natuurlijk ook meer bij kijken: boodschappen doen, drankjes klaarzetten, voldoende glazen etc, eventueel wat sfeer creëren met muziek op de achtergrond. In mijn tweekamer appartement aan de Spoorstraat zat de gezelligheid er al snel in.

De gasten stelden zich aan elkaar voor en gesprekken ontstonden vanzelf, over waar je woont en wat je zo aanspreekt in deze buurt, maar ook over koken of muziek en uiteraard over eerdere Walking Dinners.

GEEN CULINAIRE HOOGSTANDJES MAAR SAMEN LEKKER ETEN

Wat ons allemaal opviel: het gaat bij het Walking Dinner niet om culinaire hoogstandjes maar om het samen eten en elkaar ontmoeten. Het mag uitgebreid, maar ook eenvoudig. Als kok krijg je een budget wat ruim voldoende is er op jouw manier iets leuks van te maken.

We waren het eens dat het niet handig is om tijdens de maaltijd nog iets te moeten bereiden en ook koffie en thee vraagt voorbereiding. Mede daarom is het ook helemaal niet gek een koksmaatje aan te stellen, maar dat mag ieder uiteraard zelf invullen.

De laatste gang werd geserveerd met koffie / thee. En uiteraard mag daar best ook een borrel bij. Precies op tijd, e.e.a. gesimuleerd m.b.v. een paar wekkers, sloten we de avond af net als bij het echte Walking Dinner, waar we na afloop nog even samen komen in het buurthuis.

Je krijgt als kok van de Oranjewijk een budget van 95 euro voor inkoop van eten en drinken. Prima te doen naar mijn ervaring. Ik heb 60 euro uitgegeven inclusief de drankjes. Je mag natuurlijk trakteren op wat jij wilt,



maar simpel kan ook goed zijn.

Het volgende Walking Dinner vindt plaats op zaterdag 11 april. Bij het verschijnen van deze buurtkrant is het al eind maart, maar aanmelden als kok of gast kan nog steeds.

Meer informatie vind je op de website, of bel/app: **06-12832153**.

Hopelijk schuif jij er dit jaar ook bij aan!

BASIS RECEPT

'HEMELSE GRAANKOM'

400 gram gierst of Wilde Haver*, 75 gram boerenkool, fijngesneden, 75 gram bonen (Waldbeantsjes uit Friesland), gekookt en uitgelekt, 6-10 ontpitte kalamata olijven, gehalveerd, 3-4 kappertjes fijngesneden, 3 eetl rodewijnazijn, 3 eetl olijfolie, ¼ theel zout + ¼ theel peper, 4 blaadjes basilicum in heel dunne reepjes, 2 ontpitte dadels, in stukjes (optioneel).

Roer alle ingrediënten - behalve de dadels - in een grote kom door elkaar.

Laat de smaken een half uurtje (of langer) intrekken, voeg de stukjes dadel toe.

Tekst en foto's: Siem van Duinen



DE KROEGZITTERS

**Op dinsdag 20 januari ging Atheneum 4 op schooltje!
Niet naar een dierentuin, maar naar een andere
"jungle" om PBN'ers (Politieke Bekende Nederlanders)
te spotten.**

Van tevoren had ik van alles gekocht en voorbereid: Eten? Check. Drinken? Check. Telefoon goed opgeladen? Check. Onzekerheid? Absolute check! We gaan naar Den Haag. Den Haag?!? Die stad ken ik niet en volgens het dagprogramma zijn we om 15 uur klaar en mogen we dan vogelvrij de stad in tot 18.30. Waar moet ik heen? En nog belangrijker: met wie?

In ieder geval was ik verzekerd van een leuke busrit, want ik had al met een goede vriend afgesproken dat we naast elkaar zouden zitten. Samen snoepjes uitwisselen, geeft toch wel een schoolreisje gevoel en ik was niet de enige met dat gevoel, want wat een herrie en chaos in de bus. Het leek wel alsof wij in groep 3 zaten die voor het eerst naar Duinenzathe gingen.

Na een lange tijd in die luidruchtige bus, kwamen we aan in Den Haag en gingen we naar het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. We kregen een rondleiding door het gebouw, waar we ook de bekende vergaderzaal kregen te zien die ook tijdens nieuwsfragmenten op het journaal zichtbaar is en veelvuldig voorbijkomt in mijn favoriete tv-programma "Even tot hier!". Hier gebeurt het, in deze zaal met de blauwe stoeltjes; voer voor komedie en parodie. We katten al een beetje in toen daar opeens een PBN'er kwam langs paraderen. Als trotse struisvogel van de savanne. Daar was hij: Minister van

Binnenlandse Zaken! We hadden hem een paar vragen gesteld en we gingen zelfs met hem op de foto! Zijn naam is... euh. Ach ja, er is inmiddels alweer een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Niets zo veranderlijk als het land van "Henrob Jettenbal".

Het dagprogramma is afgerond. Meteen schoten er een paar vragen in mijn hoofd: "Waar ga ik naartoe, aangezien Den Haag een best grote stad is? Kom ik wel op tijd terug bij de bus? Waar ga ik 's avonds eten? Ga ik alleen of met een vriend of met een groepje?

Hoe sluit ik mij aan bij een groepje? Wat moet ik doen als ik de bus toch niet haal?" Gelukkig waren al deze vragen overbodig, want soepeltjes werd er een groepje gevormd en al dwalend en plannen makend gingen we Den Haag verkennen. Bijenkorf. Check. Legostore. Check. Een winkel waarvan ik niet eens van het bestaan afweet (De Normal)?

Check. Kroegje. GROTE CHECK! Wat fantastisch. Zo'n kroeg met donkerbruine tafels en stoelen. Ja, dit was zo'n kroegje dat ik ken van series kijken. Zo'n jaren 80 vibe. En daar zaten wij met z'n vijven. Drankje bestellen en doen alsof je een stamgast bent. We hadden de grootste lol en het hoogste woord. Dat voelde goed. Vervolgens hebben we ons nog wel naar onze echte leeftijd gedragen en gingen we uiteraard langs de McDonalds.

Het was een uiterst leerzame dag. Misschien niet zoals de docenten hadden bedacht, maar van rondstruinen met vrienden in een onbekende stad steek je stiekem heel veel op.





haaridee

“1001 ideeën VOOR hem & haar”



Bezoekadres:
Oranje Nassaustraat 19
8933 BR Leeuwarden

Contact:
(058) 213 52 56
haaridee@gmail.com
www.haaridee.eu

Maak nu je *afpraak*

www.haaridee.eu

of koop je *producten* online

www.haarideeshop.nl

Volg jij ons al?

 @haaridee  @haarideeforcurls  @haarideeshop.nl



BENIEUWD WAT IK VOOR JOUW HUID KAN BETEKENEN?

Bij Salon Patricia ben je aan
het juiste adres voor zowel
huidverbetering als ontspanning.

Gezichtsbehandelingen

Fruitzuurpeeling

Bindweefselmassage

Microneedling

MAAK NU JE AFSPRAAK

www.salon-patricia.nl



Bezoekadres:

Oranje Nassaustraat 19
8933 BR Leeuwarden
(bovenverdieping van
Kapsalon Haaridee)

Contact:

0616802230
info@salon-patricia.nl
www.salon-patricia.nl
 @salon_patricia



Tekst: Rita Hogerhuis Foto's: Sita Koning

HISTORIE MET EEN RAUW RANDJE

Sommige panden doen iets met je. Emmakade 74 is er zo één. Zodra je binnenstapt bij BWH Ontwerpers voel je het: dit klopt. Eigenaar Durk-Pieter Noordenbos kent dat gevoel. 'Klanten zeggen hier vaak meteen: 'Oh, wat zitten jullie hier mooi!' En eerlijk is eerlijk: dat is geen overdreven reactie.

Het pand werd in 1906 gebouwd als fabriek voor de Naamloze Vennootschap Leeuwarder Stoom-Zakkenfabriek. Papierhandelaar André Markus gaf opdracht voor de bouw en woonde zelf naast de fabriek. Stoomzakken waren sterke papieren zakken, gemaakt met behulp van stoommachines. Papier bleef, in verschillende vormen, altijd de rode draad. In 1932 nam Vermeulen Verpakkingen het pand in gebruik. 'Vermeulen aan de Emmakade was een begrip in Leeuwarden. Nu zitten wij er en ook wij brengen ongeveer de helft van ons werk uit op papier. We zetten dus de traditie voort.'

Achter de werkvloer op de begane grond, wat nu een lichte, overdekte vergaderruimte is, was ooit buiten. 'Dit was eigenlijk de binnenplaats. Dit waren buitenmuren. In 2000 kwam er samen met de burens een dak op. Het loodbeslag zie je nog en het uiterlijk van de buitenmuren hebben we zo gehouden. De geschiedenis zie én voel je overal in dit pand.'

Toen BWH Ontwerpers het pand in de jaren negentig betrok, bleek dat geluk een grote rol had gespeeld. 'Eigenlijk moest er best veel aan gebeuren, maar dat heeft de eigenaar gelukkig niet gedaan. Daar profiteren wij nu nog van. Veel is gebleven zoals het was. De balken, de steunbalken, de oude buizenpost, alles. Ook aanpassingen laten we bewust zichtbaar. Als we iets moeten doen, zoals laatst met bekabeling voor beter internet, dan doen we dat



HISTORIE MET EEN RAUW RANDJE

[vervolg van pagina 25]

in zicht. Met stopcontacten en leidingen. Dat past bij het pand.'

Het interieur is al net zo eigenzinnig als het pand zelf en volgt de traditie. 'Wij trekken met het pand op. We kijken wat erbij past. Dat levert een bijzondere mix op. Bijvoorbeeld de stoelen uit een Utrechtse bioscoop, die we kochten van een voetballer van FC Utrecht, en boven de stoeltjes uit het oude provinciehuis. De kunst die je overal ziet, kregen we als ruilhandel van kunstenaars waar we mee werkten. Zo sprokkelen we het interieur een beetje bij elkaar.' De zware kluis beneden? 'Die kochten we van een aannemer op het Vliet. Hij is met een heftruck gebracht en naar binnen gereden door de grote deuren. Hij is loeizwaar, dus verhuizen is voor ons geen optie.'

Boven is werkruimte, een vergaderplek annex bedrijfskantine met een volledige keuken. Er





is zelfs een relaxruimte. 'Maar ons dakterras is onze zomerse relaxruimte. Dit pand is zo'n 350 m² groot en voelt comfortabel. Eigenlijk alleen op dinsdag zijn we hier met iedereen. Dan is het volle bak.'

Overall is nagedacht over comfort. 'In het hele pand hebben we rekening gehouden met de akoestiek. Vilten wandpanelen, stoffering op kasten. Soms oogt het als kunst of design, maar het dempt vooral het geluid.' Favoriete plekken in het pand zijn er genoeg. 'Boven is eigenlijk de mooiste kamer, met uitzicht op de schepen in het Nieuwe Kanaal.' Toch blijft voor Durk-Pieter één plek winnen: 'Het liefst zit ik beneden, voor het raam.' Emmakade 74, een pand met een verleden, dat zichtbaar meebeweegt met het heden en waar het voor Durk-Pieter en zijn collega's elke werkdag fijn werken is.





jouwtandarts.frl

aangenaam. Ijouwert tandartsen.



Sixmastraat 66 058 2552888
8932 PA Leeuwarden info@jouwtandarts.frl



FYSIOFRISO

Sinds juli 2012 zijn wij als praktijk werkzaam binnen het medisch centrum Buitenhove. Deze stap bracht ons meer ruimte, een grote en goed uitgeruste oefenzaal en meerdere zorgdisciplines onder een dak.

Het **Fysiofrisoteam** bestaat uit acht fysiotherapeuten en één oefentherapeute, ieder met een eigen specialisme. Hiermee proberen wij de voor U optimale zorg te verlenen. Onze benaderingswijze is individueel gericht, met persoonlijke aandacht en professionele begeleiding. Binnen onze praktijk bestaan er ook mogelijkheden om te oefenen in klein groepsverband.



Onze therapeuten:

Ynse de Boer

*Fysiotherapeut
Manueel therapeut*

Peter Stam

*Handtherapie
Medical taping
Echografie*

Dick de Roest

Fysiotherapeut

Wybe van der Veen

*Fysiotherapeut
Dry Needling*

Sina Keuning

*Fysiotherapeut, Haptonomie,
Psychosomatische
Fysiotherapie*

Mart Haan

Geriatric fysiotherapeut

Wietske Siemensma-v.d. Ploeg

Kinderfysiotherapeut



Tekst en foto's: Gerlinda Rehberg

BACKYARD THEETUIN

DEEL 2



GENEZEN DOOR KRUIDEN: ROZEMARIJN

Tal van interessante kruidenboeken bieden eindeloze inspiratiebronnen voor het creëren van een heel persoonlijke, productieve theetuin. Ik moest het afgelopen jaar een aantal kwaaltjes aanpakken en heb me verdiept in geneeskundige kruiden met ontstekingsremmende eigenschappen. Verassend genoeg bleek dat enkele van de meest genoemde kruiden al stevig groeiden in onze tuin.

Zo stond er vlak naast onze achterdeur een indrukwekkende, uitgestrekte rozemarijnstruik, prachtig met zilverkleurige bladeren en helderblauwe bloemen in het vroege voorjaar; en met die verfrissende mentholachtige geur die sterker wordt nadat de vroege bloemen zijn verdwenen.

Mijn eerste kopje rozemarijnthee, een paar kleine takjes rechtstreeks uit de struik, ondergepeld in een mok met kokend water, was



Ik kan me het leven niet meer voorstellen zonder de kruidentheeën die mijn dagen vergezellen. Gelukkig gedijen veel kruiden goed in onze vaak zeer kleine stadstuinen en hofjes, zelfs tussen en achter hoge muren. Ze hebben namelijk wat schaduw nodig voor optimale groei. Potten en bakken zijn hier erg handig. Omdat ze gemakkelijk verplaatsbaar zijn, helpen ze mij bij het regelmatig zoeken naar het mooiste plekje in de zon.

een openbaring. Ik vind de smaak heerlijk: complex, wrang bitter; verfrissend en tegelijkertijd houtachtig diep. Verse rozemarijnthee is een echte oppepper; inmiddels uitgegroeid tot een dagelijks genot, gelukkig het hele jaar door:



LAURIER

Een van onze mooiste structuurplanten is *Laurus nobilis*, de groenblijvende struik die overal zo gemakkelijk gedijt en in zoveel vormen kan worden gesnoeid als we maar kunnen bedenken. Er zijn veel gezondheidsclaims rond laurierbladeren, die boordevol vitamines en mineralen zitten. Ze zijn niet alleen nuttig bij verkoudheid, ontstekingen, schimmels en stress, maar ook een waardevol hulpmiddel bij de spijsvertering. Laurierbladthee is daarom een zeer slimme keuze: gebruik een gedroogd laurierblad (of twee) in heet water en laat het trekken, zodat de heilzame oliën hun werk kunnen doen.

SALIE

Mijn geliefde salieplanten, aantrekkelijke mediterrane schoonheden met heldergroene of

blauwgrijze bladeren, zijn eveneens supergemakkelijk te kweken. In de tijd van keizer Karel werd salie in elke tuin geplant. Het werd toen beschouwd als de meest geneeskrachtige plant op aarde en werd gebruikt om bijna elk kwaaltje te behandelen. De Latijnse naam – *Salvia officinalis* – komt van het woord *salvare*, wat 'redden' of 'behandelen' betekent. Laat maar een paar van de aromatische bladeren in heet water trekken om hun scherpe, aardse en licht peperige smaak vrij te geven voor een bijzonder apart kopje thee.

VENKEL

Ook *Foeniculum vulgare*, de zoete venkel met zijn anijsgeur, wordt al sinds de oudheid gekweekt als groente en kruid vanwege zijn

ontstekingsremmende, antioxiderende en spijsvertering bevorderende eigenschappen. Deze hoge, mooie plant is een echt juweeltje van lichtgroene zachtheid en tederheid. De pluizige plukjes van fijne, vederlichte blaadjes lijken op een netwerk van delicaat kantwerk. Tijdens de zomer staan er vrolijke gele bloemen op de top, klaar om blijde beestjes te verwelkomen, voordat ze veranderen in heerlijk smakende zaden. Die pluk ik het liefst als ze nog groen zijn en gebruik ze samen met de bladeren voor zoete, kalmerende thee, vaak als een weldadige afsluiting van de dag.



COLOFON

REDACTIE

Fransje Grisnich
Japke Hoekstra
Rita Hogerhuis
Sita Koning

KOPIJ

Kopie Zomerglossy 2026
aanleveren vóór 30 mei 2026
Mail naar: redactie@oranjewijk.nl

CONTACTPERSOON

Fransje Grisnich
Tel 06 5 198 5445

VASTE COLUMNS/SCHRIJVERS

Gerco van Beek
Luuk van der Veen
Siem van Duinen
Femke Molenaar
Mirjam Pruiksma
Gerlinda Rehberg
Minke Hoelen
Ineke Evink
Henk Douma

GASTSCHRIJVERS

Gerlinda Scheepma

GRAFISCHE VORMGEVING en OPMAAK

Gilbert Terpstra, Verkorteweg CCM

FOTOGRAFIE

Fransje Grisnich
Sita Koning
Japke Hoekstra
Coverfoto: Sido Siemonsma

OPLAGE

1000 stuks

BEZORGING

Sake en Jisk

PRINT

Copy Service Leeuwarden

JAARGANG 26

Nr 1 Lente 2026

WWW.ORANJEWIJK

INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS

WWW.ORANJEWIJK.NL

FACEBOOK: [Oranjewijk Leeuwarden](#)

BESTUUR WIJKVERENIGING

(info@oranjewijk.nl):

Mirjam Pruiksma, voorzitter, voorzitter@oranjewijk.nl

Gerben Dijkstra, penningmeester,
penningmeester@oranjewijk.nl

Tino Renkema, lid

Janna Kaspers, lid

WIJKPANEL

(wijkpanel@oranjewijk.nl):

Minke Hoelen, voorzitter

Jonas Papenburg, vice voorzitter

Bart Schuitema, secretaris

Eddy Ijzendoorn, penningmeester

Mirjam Pruiksma, lid

(linking pin met wijkbestuur)

NIEUWE ENERGIE ORANJEWIJK

Wordt lid van **NEO** voor € 2,50 per jaar (ruim 100 wijkbewoners gingen u al voor) en profiteer van alle info,

inkoopvoordelen en nuttige adviezen die NEO haar leden biedt.

Ga naar <https://nieuweenergieoranjewijk.nl/doe-mee-en-word-lid/> of mail naar info@nieuweenergieoranjewijk.nl. Het virtuele loket, voor vragen en tips: energieloket@nieuweenergieoranjewijk.nl

BUURTHUIS

(adijkstra@gmx.com)

Beheerder: **Auke Dijkstra**

06-23735920.

EN VERDER

Moestuin: oranjehof@oranjewijk.nl

Kinderactiviteiten:

kindercommissie.oranjewijk@gmail.com

Boomspiegelcommissie:

lnes.jonker@gmail.com

Redactie wijkblad:

redactie@oranjewijk.nl





Wij staan voor u klaar!

- Onderhoud personenauto's
- Onderhoud bedrijfsauto's
- Onderhoud campers
- Onderhoud leaseauto's*
- APK
- Aircoservice
- Accu's
- Banden
- Storingsdiagnose
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto's (gemiddeld 50 auto's op voorraad!)
- Private Lease
- Zakelijke Lease
- Financiering
- Uitlijnen
- Zoekopdracht naar de door u gewenste auto!
**Afhankelijk van welke leasemaatschappij*

SNEEUWPRET IN DE WIJK JANUARI 2026

