



ORANJEWIJK

ons koninkrijk



BIJNA KLAAR MET 2020



nr. 4
2020



BED AND BREAKFAST
EMMAPLEIN

EMMAPLEIN 5, LEEUWARDEN - TEL. 06 50511954
 WWW.EMMAPLEIN.EU

Turquoise Massage
 www.turquoisemassage.nl
 info@turquoisemassage.nl
 0622220683

EVERT JAN HOEN
 BOUW- EN SCHEEPSTIMMERBEDRIJF
 EMMAKADE 198
 8933 AX LEEUWARDEN
 TEL.: 06 – 25096569 / 058 – 2125879
 E-MAIL: EVERTJANHOEN@XS4ALL.NL

Contagio

Janny Kamp
 janny@contagio.nl

Emmaplein 5
 8933 BS Leeuwarden | 06 546 36 578

Training, coaching & advies

catering

C A D E N Z A

Wim Teeuw

Foeke Sjoerdswei 26 • 8914 BH Leeuwarden
 telefoon: 06 53 976 549
 website: www.cadenzacatering.nl • email: info@cadenzacatering.nl

bosma de witte
 makelaars

NVM • WONEN
 058 216 05 00

KIJK OP BOSMADEWITTE.NL
 MISSCHIE N VIND JE 'M WEL...
 ...JOUW DROOMHUIS!

Dochter&Zn
 verloskundepraktijk

Emmaplein 1
 www.dochterenzn.nl

Schoonheids- en kapsalon

Petra Reen | **Jitske Maaike**
 M 06 2147 7982 | M 06 3985 4910

Willem Lodewijkstraat 53, 8933 BJ Leeuwarden

VAN DE REDACTIE

Over twee weken laten we dit bizarre jaar 2020 achter ons. Een jaar van aanvankelijk ongelof, omdat zoiets als corona niet bij onze wereld hoort. Vonden we.

Een jaar waarin juist middels het elkaar op afstand houden een gezamenlijkheid werd ervaren. Een jaar waarin mensen elkaar van harte konden helpen en een jaar waarin polarisatie rondom de corona maatregelen haar podium opeiste.

We zijn er nog niet vanaf. Ook 2021 zal in het teken staan van deze pandemie, met zijn gevolgen op persoonlijk en maatschappelijk niveau. De optimisten onder ons hopen dat corona ons op onze schreden van overconsumptie en ongelijke verdeling doen terugkeren. Voortaan tien keer nadenken of je wel het vliegtuig wilt pakken, dubben over vlees of vegetarisch en twijfels of je wel een eigen auto voor de deur moet hebben staan.

De redactie kon vanwege de maatregelen niet bijeen komen, maar heeft virtueel de koppen bij elkaar gestoken en getracht wat aangenaam leesvoer bij elkaar te sprokkelen.

De onderwerpen zijn divers, van sportschool en speeltuin via poppenhuizen en gedichten naar Smoel en fietsstraat.

Blij verrast was de redactie met het aanbod van de kinderactiviteitencommissie om twee pagina's voor kinderen te verzorgen. We zouden hiervoor graag een vaste plaats willen reserveren, ook bijdragen van kinderen zelf zijn altijd van harte welkom!

Rest ons jullie allen een gezond 2021 te wensen en wellicht dat wij elkaar - op een zomerfeest? - weer eens de hand kunnen schudden.

De redactie,
Fransje Grisnich, Hein Kraij, Piet Brouwer en
Janny Kamp.

INHOUD

VAN DE REDACTIE	3
ACTIE IN DE WIJK	4
OVERZICHT ACTIVITEITEN	6
SPEELTUIN VRIJWILLIGERS	7
DE COLUMN VAN LUKK	9
SMOEL	10
ORANJEWIJKBEWONER	12
SCHRIJF JE LEKKER	15
KINDERACTIVITEITEN	16
KOOKIMPRESSIES VAN JEENINGA	18
JOËL HUT SPEELT MET TAAL	19
DOUWE IDEMA'S ILLUSTRATIE	21
60 JAAR SPORTSCHOOL DE LEEUW	23
DE KLASSE VERLAAT	
DE ORANJEWIJK/TULPENBURG	26
RUSSELL	26
NEO	27
WIJKVERENIGING, WIJKPANEL	
e.a. COMMISSIES	29
PUZZEL	29
COLOFON	30
SINNEN FAN MINNE	30
COLLAGE MONDMASKERS	32



GEHOORD WILLEN WORDEN

De soap over de Maria Louisastraat en de Emmakade als doorfietsroutes nadert zijn ontknoping. Voor de Emmakade is het pleit beslecht: de bewonerswerkgroep heeft na veel overleg een deal met de gemeente. Maar de bewoners van de Maria Louisastraat voelen zich overvallen met voorstellen. Ineens komt alles voor hen in een stroomversnelling.

Wat is er aan de hand?

Een gesprek met twee vertegenwoordigers van het bewonerscomité Maria Louisastraat: **Judy Hoekstra** en **Julius Wijffels**.

EVEN MEMOREREN

Waar gaat het ook alweer over? De gemeenteraad heeft in 2015 een motie aangenomen waarin staat dat de Emmakade zz en de Maria Louisastraat (MLS) fietsstraten moeten worden. Dat betekent in feite dat het straatdesign moet worden aangepast, in overeenstemming met fietsroutes elders in de stad. Dus: een brede rode asfalt fietsstrook. Dat lijkt simpel, maar heeft nogal wat consequenties. Zo zouden er karakteristieke bomen moeten worden gekapt, klinkers uitgegraven en vervangen door asfalt, meer of juist minder parkeerplaatsen, verbreden van de weg ten koste van ruimte op de trottoirs. En dat is wat de bewoners van beide straten in onze wijk absoluut niet willen.

De werkgroep Emmakade heeft bij de gemeente bedongen dat er géén

asfalt maar gebakken klinkers komen, en dat er géén bomen worden gekapt. Ze leveren hiervoor enkele parkeerplaatsen in. Maar met het bewonerscomité Maria Louisastraat is nog helemaal niet gesproken. Op een protestbrief is door de gemeente nog niet gereageerd. Inmiddels is ook het Wijkpanel gealarmeerd en ook die heeft bij de gemeente aan de bel getrokken.

Eind september werd er door de gemeente halsoverkop een 'inspraakavond' voor de bewoners georganiseerd, waarvoor zij slechts een paar dagen van tevoren een uitnodiging kregen. En van inspraak bleek geen sprake, aldus Judy en Julius, het was meer een éénzijdige informatieavond. De gepresenteerde voorstellen werden door de aanwezige bewoners afgewezen. Het bewonerscomité wil eerst overleg.

SITUATIE MARIA LOUISASTRAAT

De Maria Louisastraat is één van de mooiste straten van Leeuwarden, vinden de bewoners. En het is beschermd stadsgezicht. De straat heeft aan beide zijden fraaie huizen uit het begin van de vorige eeuw, karakteristieke lijsterbesbomen en is geplaveid met gebakken bruine klinkers in visgraatmotief. De straat is al een doorfietsstraat die veel gebruikt wordt door fietsers vanuit de Vegelinbuurt, scholieren en tegenwoordig ook bezorgscooters. De bewoners vragen zich af waarom er in hun geliefde straat rigoureuus moet worden ingegrepen, en vrezen ernstige aantasting van de sfeer, het historische karakter, de bomen en de verkeersveiligheid. Het voorstel van de gemeente betekent namelijk dat de straat verbreed wordt, geplaveid met rode betonklinkers, dat de trottoirs smaller worden en er negen (!) bomen verdwijnen. De bewoners zijn hier fel op tegen en zijn een handtekeningactie begonnen. Vrijwel alle bewoners hebben getekend. Maar ze weten ook wat ze wél willen.

POLITIEKE AGENDA

Als eerste willen de bewoners dat zij serieus worden gehoord. Er is tot nu toe geen overleg geweest, de bewoners zijn in juli en september overvallen met incorrecte informatie.

Een aangenomen motie uit 2015 zegt nog niets over de concrete uitvoering, die moet met de bewoners worden uitgewerkt, aldus het comité. Judy en Julius hebben het voortouw genomen en alle gemeenteraadsfracties benaderd. Met de meeste is een gesprek geweest, en wat opviel was dat lang niet alle partijen op de hoogte waren van de concrete plannen en de stroomversnelling. Het resultaat van deze actie is dat de Maria Louisastraat hoog op de politieke agenda is gekomen en dat er naar verwachting nog in 2020 een gesprek zal zijn met het bewonerscomité, wijkpanel en ambtenaren en dat er een hoorzitting zal zijn met de raadscommissie. Hier zal door het bewonerscomité worden ingesproken en worden de handtekeningen overhandigd.

WENSENLIJST

Kort gezegd komen de wensen van de bewoners Maria Louisastraat op het volgende neer: behoud van de schoonheid en het beschermd stadsgezicht van de straat, verbeteren van de verkeersveiligheid.

CONCREET:

- Behoud van het historische karakter en het beschermde stadsgezicht
- Behoud van de lijsterbesbomen; eventueel aangetaste bomen vervangen

- Behoud van het oorspronkelijke plaveisel in visgraatmotief
- Behoud van de huidige trottoirs, is nodig om elkaar goed te kunnen passeren (juist in coronatijd)
- Aanpakken van de verkeersveiligheid: de gevaarlijke situatie op de drukke kruispunten met de Willem Lodewijkstraat, Verkorteweg en Emmakade.

De bewoners vrezen dat door de plannen van de gemeente hun straat juist veel onveiliger wordt. De verbreding van de weg zal leiden tot harder rijden door (elektrische) fietsers, scooters, maaltijdbezorgers en zelfs auto's. Liever zien zij dat de straat verkeersluw wordt gemaakt door bijvoorbeeld een 30 km zone, verkeersdrempel, een rotonde op het kruispunt Willem Lodewijkstraat.

Laten we hopen dat de bewoners van de Maria Louisastraat, net als die van de Emmakade, serieus gehoord worden en een goede deal met de gemeente kunnen sluiten.

Fransje Grisnich





ACTIVITEITENAGENDA

Het is stil, zo stil.....een aantal lessen vinden op aangepaste wijze doorgang, maar verder is er weinig te beleven in ons buurthuis. We wachten op betere tijden en die gaan er echt komen. En dan gaan we knallen! Tot het zover is: houd vol, wees voorzichtig en blijf gezond.

ACTIVITEITEN BUURTHUIS, Gysbert Japicxstraat 51

Behalve de keren dat het buurthuis gebruikt wordt voor bijeenkomsten van de NEO-werkgroep, het wijkpanel, het wijkbestuur, de mensen van de moestuin, kinderactiviteiten, de vrijwilligersborrel en het wijkcafé, vinden er ook onderstaande, vaste activiteiten plaats.

Beheerder van het buurthuis is Henk Krist: 06-26 218 914.

MAANDAG

cellolessen, op maandagmiddag (voor kinderen) en maandagavond door Annette Scholten, lagestrijkers@gmail.com, 06 29518136.

mindfulness, iedere 1e en 3e maandagavond, in de traditie van Thich Nath Hans, door Josephine Wernsen (jwernsen@xs4all.nl) en Els Bultsma (elsbultsma64@kpnmail.nl), 0566 620486 en 058 2883664.

Website: www.aandacht.net.

DINSDAG

dwarsfluit, op dinsdagmiddag, door Gera van der Meulen, gefluit.gera@gmail.com, 06 18845178

cellolessen, eens in de 2 weken op middag en avond, door Annette Scholten, lagestrijkers@gmail.com, 06 29518136

WOENSDAG

schilderen en tekenen, op woensdagmiddag en woensdagavond, door Henk Krist, henkkri@gmail.com, 06 26218914

DONDERDAGMIDDAG

zanglessen, door Sofie Raateland, sraateland@planet.nl, 06 13068946

Twee handige apps: via de Nextdoor app kunt u een oproep doen als u de kat kwijt bent, of als u een paar liter erwtensoep te veel heeft gemaakt of als hulp nodig heeft. In de Oranjewijk gebruiken als zo'n 250 mensen deze app. De Omrin app is ook superhandig: u krijgt via de app een scintje als de bakken naar buiten moeten.



WWW.BWHONTWERPERS.NL

EMMAKADE 74A





Op de foto v.l.n.r. Sandra, Aafke, Ines (boven) Corrie en Remon

OMA

Als oma van vijf kleinkinderen kom ik regelmatig in de speeltuin. De kinderen vragen er zelf om. Dan valt me op hoe schoon het er is, en goed onderhouden. Ik ging er eigenlijk vanuit dat de gemeente daarvoor zorgt, totdat ik hoorde dat het opruimwerk gedaan wordt door vrijwilligers uit de wijk. Wie zijn zij, wat doen zij? Hoog tijd om deze opruimploeg eens in het zonnetje te zetten en een gesprek te hebben met Remon Smallenbroek. Ik hoef geen vraag te stellen, hij steekt meteen van wal.

Sinds twee jaar is Remon hét aanspreekpunt voor onderhoud en schoonmaak van de speeltuin en alles wat daaromheen gebeurt. Hij heeft twee zoons, waarvan er een nog de speeltuinleeftijd heeft (8 jaar). Dat jochie is vrijwel dagelijks in de speeltuin te vinden. “Als je er gebruik van maakt moet je ook iets terugdoen, vind ik”, zegt Remon. “Het gaat om geven en nemen”. En dus zei hij “ja” op de vraag of hij het centrale aanspreekpunt wilde zijn. Zo eenvoudig kan het zijn.

KINDERFEESTJES

We hebben een prachtige speeltuin in onze wijk, waar veel kinderen fijn samen spelen en ouders elkaar ontmoeten. Een speeltuin waar we trots op zijn. Er worden zelfs kinder(verjaardags)feestjes gevierd, dat zegt genoeg. “Ik krijg altijd energie van kinderen die spelen, ik geniet daarvan en van het samenzijn van die kids. Daar doen we het voor!”, vertelt Remon. “De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de speeltoestellen en voor de veiligheid.

MET VRIJWILLIGERS MEER BUDGET

Er is een ploeg van 15 vrijwilligers uit de buurt die de speeltuin schoonhoudt. Naast Remon zijn dat Corrie, Jente, Erik, Jochem, Mark en Renske, Afke, Simeon, Heidi, Ines, Sandra, Richard, Tino en Bever. Die groep wisselt steeds, het zijn vooral ouders van kinderen die spelen in de speeltuin. Er is een vrij groot verloop, waardoor Remon steeds op zoek is naar nieuwe aanwas. Dat is soms lastig. Maar de belangrijkste motivatie om



SPEELTUIN VRIJWILLIGERS

SPELENDE KINDEREN, DAAR DOEN WE HET VOOR!

dit werk met vrijwilligers te doen is dat er dan meer budget overblijft om te investeren in de speeltoestellen. Zo is de waterspeelplaats de nieuwste trotse aanwinst, uniek in Leeuwarden. Kinderen spelen er met heel veel plezier mee. Het water is drinkwater, vanwege de veiligheid, en dat kost wat.

CORONA AFVAL

De 15 vrijwilligers zijn gedurende de periode april t/m oktober actief. Deze periode wordt in blokjes van twee weken verdeeld. Elke vrijwilliger is voor één zo'n blokje verantwoordelijk en houdt in die tijd de speeltuin schoon: rommel en afval opruimen en de afvalbak legen.

De hoeveelheid afval verschilt per maand. "Dit jaar is er extreem veel afval", vertelt Remon. "Veel plastic flesjes, sigarettenpeuken, lachgasampullen, fastfood afval, etensresten, en vooral heel veel pizzadozen. Dat zal wel met

corona te maken hebben".

De speeltuin fungeert ook als ontmoetingsplek voor groepen jongeren, zeker nu de horeca gesloten is. Dat is eigenlijk niet de bedoeling en de jeugd is er ook wel op aangesproken, maar het is lastig omdat het steeds weer andere jongeren zijn. En voor jongeren is er weinig of geen eigen plek in de wijk.

NEEM JE EIGEN ROMMEL MEE

Remon benadrukt dat de motivatie om het opruimwerk te doen vooral ligt bij de kinderen. Als kinderen een fijne plek hebben om te spelen is dat het allemaal waard. Het zou heel fijn zijn als jongeren en volwassenen een beetje meehelpen, en hun rommel zoveel mogelijk bij zich houden en meenemen. Er zijn bordjes met gedragsregels; misschien moet er ook nog een bordje komen waarop staat dat mensen hun eigen afval mee naar huis moeten nemen.



Een proefballonnetje is of de speeltuin ook rookvrij gemaakt zou moeten worden. Maar wie moet dat allemaal handhaven? Hoe dan ook: petje af voor de vrijwilligers van de speeltuinopruimploeg!

Wil je ook meehelpen de speeltuin mooi en schoon te houden? Meld je dan aan op dit emailadres: speeltuin@oranjewijk.nl
Alvast bedankt!

Fransje Grisnich



Woede over plan wijkbelasting

De Leeuwarder Courant meldde onlangs dat de Provinsje Fryslân binnenkort belasting gaat innen van alle inwoners. De 'opcenten' van de motorrijtuigenbelasting leveren steeds minder centen op. Daarom wil men overstappen op een 'ingezetenebelasting', zo meldt gedeputeerde Sander de Rouwe, die hierover gaat.

Ons wijkbestuur ziet momenteel de inkomsten van het oud papier ook hard achteruit hollen. Na het bericht over de provinsje nam de penningmeester dus ook direct contact op met mr. drs. John van Buitenen van het vermaarde advieskantoor Baker, van Buitenen en Barnum. Vraag: kan de Oranjewijk ook wijkbelasting invoeren? 'Jazeker' schreef de fiscaal jurist opgewekt. 'U moet daarbij kijken naar een terrein dat nog niet door andere overheden is geclaimd.' Zijn suggesties:

- Groenbelasting of tuinterrasbelasting
- Rijwielbelasting (die was er vroeger, maar er is geen overheid meer die hem gebruikt)
- Kattenbelasting (helaas is de veel lucratievere hondenbelasting al geclaimd door de gemeente Lccuwarden).

ONVOORZIEN LEK

Hoe het mogelijk is, nu de gezellige koffietafel bij de buurtsuper al enige tijd wegens omstandigheden niet meer wordt gebruikt, is een raadsel. Maar het nieuwtje lekte uit en ging als een lopend vuurtje door de buurt. Waarna de mailbox van het wijkbestuur ontplofte. Omdat veel inzenders de wijkkrant een cc-tje stuurden kunnen we daaruit citeren.

Zo schreef Klaas Graafstra: 'Voordat ik hier iets van vind wil ik graag van u vernemen: tellen de kinderfietsen ook mee bij de rijwielbelasting? En de step en het driewielertje van onze jongste? En wat worden de kosten?'

Een veelzeggende reactie kwam van Bouwe en Celine de Groot: 'Wij wonen al meer dan een halve eeuw met het grootste genoegen in onze fijne Oranjewijk. Maar voor ons senioren wordt nooit meer iets georganiseerd en dus begrijpen we niet waarom we wijkbelasting zouden moeten betalen. Wij zouden juist geld moeten hebben, dan kunnen we voor onze seniengroep eindelijk weer eens iets gaan organiseren.'

KATTEN

Carlien Kraaijeveldt mailde: 'Om mij wordt het de kattenbelasting. Ik heb zelf geen katten, maar buurvrouw heeft er drie en die doen hun grote bah's altijd in mijn kruidtuintje. Ik geef u bij dezen direct naam en adres door, dan weet u gelijk waar u kunt incasseren.'

Verontwaardigd is Leo Buitenshuis. Hij mailde: 'WTF ALWEER een nieuwe belasting???? Als burgers worden wij het jaar rond al KAAL-GEPLUKT door inkomstenbelasting, BTW, accijnzen op benzine, alcohol en tabak, waterschapslasten, rioolrechten, reinigingsrechten, onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, assurantiebelasting, parkeerbelasting, dividendbelasting, wegenbelasting, overdrachtsbelasting, energiebelasting, erfenisbelasting, luchthavenbelasting, het kwartje van Kok, de grafrechten voor de laatste rustplaatsen van onze pake en beppe en dan ben ik er vast ook nog een paar vergeten.'



Detail, In naam van de Koning kunstwerk - Jenny Piso

"ALS DIT K'T-IDEE DOORGAAT VERHUIS IK NAAREEN ANDERE WIJK.

TWIJFEL

Ingewijden melden dat de twijfels binnen het bestuur met de dag groeien. Zo poste voorzitter Johan Bontebok dit weekeinde in de bestuursapp: 'Help. Mailbox puilt uit met vragen en dreigementen. Wijkkrant wil er nu ook al over schrijven. Tijdens kwartiertje supermarkt door 12 mensen aangesproken. Een paar deden zelfs mondkapje af. Superonveilig! Plan intrekken?'

Reactie van de penningmeester: 'Hoi Johan, daar red jij je als voorzitter toch wel mee? Dit waait heus over. Geld echt nodig! Succes!' Boekjaar 2021 kon wel eens één van de spannendste worden in de historie van onze buurtvereniging...

LUUK VAN DER VEEN



Titel: In naam van de Koning formaat: 52 x 63 cm 2020 - Jenny Piso



NIET IN DE WIJK

De meeste wijkbewoners die wel eens via de Oosterstraat een loopje naar de stad doen, zullen ooit een blik geworpen hebben op de aantrekkelijke etalage van Smoel kunstwerkplaats. Schilderijen, mozaïeken, 'beelden' van papier maché, het ziet er allemaal even prachtig uit. Maar laten we eerlijk zijn, de Oosterstraat is niet de Oranjewijk, dus hoezo dan toch een artikel over Smoel in ons wijkblad? De redactie vond de rechtvaardiging hiervan in het eigenaarschap van Smoel: Ilona Peters is sinds maart eigenaar en zij woont in de Oranjewijk en zo is de verbinding met onze wijk toch weer gelegd. En niet alleen Ilona, maar ook oprichter en voormalig

eigenaar Jan Beerda woont in de Oranjewijk. Naast Ilona. Alsof Smoel een kleine dependance in de Oranjewijk heeft gevestigd.

ILONA

Ilona werkte aanvankelijk als casemanager bij de GGZ, waar zij werkte met cliënten met een psychische- / ontwikkelingsstoornis. Vooral in Begeleid wonen en trainingshuizen, waar zij in toenemende mate gefrustreerd raakte over het niet aansluiten van het aanbod van de GGZ op de vraag van de cliënt. Toen bij de zoveelste reorganisatie haar functie, eveneens voor de zoveelste keer, op de tocht stond, heeft ze bedankt voor de eer en heeft afscheid genomen van de GGZ.

Sinds acht jaar woont Ilona met manlief Marco en dochters en stiefzoon in de Maria Louisastraat en zijn zij burens van Jan en Tineke. Jan is op dat moment eigenaar van Smoel,

door hem op 1 november 2005 opgericht en natuurlijk spreken de burens over het werk, mede vanwege de raakvlakken omtrent het werken met mensen met een beperking. Na een paar maanden thuiszitten kan Ilona aanvankelijk als invalkracht bij Smoel aan het werk, een job die uiteindelijk vast wordt en waarin Ilona zich als een vis in het water voelt.

BUURTBORREL

Jan had zo her en der al wel eens laten vallen dat hij het wat rustiger aan zou willen doen. En dan is er die gezellige buurtborrel, waarbij Jan een glaasje drinkt met Marco (Ilona's man) en bij hem polst of Ilona en Marco Smoel over willen nemen. Men verslikt zich welhaast in de borrel, wat een eer! Vervolgens wordt er menig avondje als burens, met een nieuwe borrel, overlegd over het hoe, wat en wanneer. Het volledige proces van de overname duurt zo'n twee jaar maar sinds maart dit jaar mag Ilona zich de trotse eigenaar van Smoel noemen.



ROLLEN OMGEKEERD

Jan is er echter de man niet naar om thuis te zitten en hij blijft voor drie dagen in de week als begeleider in dienst van Smoel. De rollen zijn dus totaal omgekeerd en het

siert Jan dat hij hiervoor gekozen heeft. Ik zie dat niet iedere voormalig eigenaar doen, me-nigeen zal er te trots voor zijn en de neus er-voor ophalen. Dat Jan dit wel kan, is ook voor de medewerkers van Smoel van groot belang geweest. Continuïteit, regelmaat en vastigheid zijn belangrijk voor hen en wie er dan eigenaar is, is wel even wennen maar minder belangrijk. Ilona was al jaren bekend, Jan was al jaren bekend en zij blijven allebei hun ding doen, mooier kon het niet!

MEDEWERKERS

De medewerkers zijn mensen met een beperking die 'iets' hebben met kunst. Zij nemen hun persoonsgebonden budget mee ter financiering en terwijl de ene medewerker slechts 1 dagdeel per week komt, is de ander er 9 dagdelen in de week te vinden. Sommige medewerkers hebben naast Smoel nog een andere dagbesteding, sommigen ook niet omdat fulltime bezig zijn een te grote belasting vormt.

KUNST

Er wordt hard gewerkt door de dertig medewerkers, die in drie werkgroepen aan hun projecten werken. Aan de ene kant is er optimaal ruimte om de eigen dingen te doen (wat perfect aansluit bij Ilona's visie op begeleiding op maat), aan de andere kant wordt er bloedserieus gewerkt aan het verbeteren van de technieken, hetgeen duidelijk blijkt uit de prachtige kunstwerken die niet alleen in de etalage, maar in het hele gebouw te zien zijn. Voor de schilders is er een vaste schilderdocent in dienst en voor de andere technieken is er voldoende kennis in huis om ver voorbij het 'fröbelniveau' uit te komen. Vër voorbij. Maar ook projecten voor buitenkunst vragen de aandacht van de medewerkers: men 'levert' aan kunstroutes zoals Makkumart, Kunst aan de Luts (Balk) en Kunstmaand Ameland.

Wat dat betreft is het momenteel stevig slikken vanwege corona.

Ilona vertelt tot slot nog dat zij na corona meer nadrukkelijk de aandacht wil vestigen op de mogelijkheid van huur en koop door particulieren. Zij nodigt dan ook iedereen uit om, als de deur weer open mag voor bezoekers, lekker binnen te lopen en te kijken naar alle schatten die Smoel in huis heeft. Letterlijk en figuurlijk. Tot het zover is, kun je een kijkje nemen op smoel-kunstwerkplaats.nl

Janny Kamp





Poppenhuizen

Soms hoeft er maar een bepaald woord te vallen, of een van de redactieleden veert op, grist papier en pen van tafel en spoedt zich naar degene die bevraagd kan worden over het betreffende woord. In dit geval was het woord 'poppenhuis' en daar werd schrijfster dezes erg blij van. Wat maakt dat iemand zo'n hobby heeft, om hoeveel huizen gaat het en wordt er ook zelf wat vervaardigd of is het allemaal koop?

Willy en Klaas wonen sinds 1981 in de Gysbert Japicxstraat en een aantal jaren geleden schreef Femke Molenaar al een artikel over hen in ons wijkblad. Voordat je denkt dat Willy en Klaas om de haverklap bij de redactie aankloppen voor wat aandacht: dat is absoluut niet het geval. Femke heeft indertijd het initiatief genomen en een mooi artikel geschreven over de verzamelwoede van dit tweetal en nu heeft de redactie Willy gevraagd iets over haar poppenhuizen te vertellen.

Maar voordat we het over haar paleisjes gaan hebben, gaan we even terug naar die ene blik die voldoende was om Willy en Klaas bij elkaar te brengen...Jong als ze toen nog waren, bleken ze beiden gecharmeerd te zijn van -hoe zeggen we dat netjes- zaken die niet gloed-

nieuw zijn. Oude blikken, daar blijken beide pubers gek op te zijn. Het kan verkeren en ons hoor je er verder niet over.

De liefde voor oude spullen zat er dus al vroeg in. Willy herinnert zich nog haar eerste echte aankoop: een oude kruimeldief van maar liefst zestig gulden. Haar moeder was not amused.

PIMPEN

Toen de oudste dochter haar eerste poppenhuis kreeg, vond Willy het poppenonderkomen op zijn zachtst gezegd niet echt een succes. Eigenlijk vond ze het lelijk, focilelijk, met de plastic meubeltjes en andere afzichtelijk zaakjes. In de overtuiging dat dat beter kon, zocht ze bij de p van poppenhuis in de aloude Gouden Gids en zo kwam ze terecht in

Heerenveen, waar een clubje van zo'n 15 mensen elkaar inspireerden op poppenhuisgebied. Na het pimpen van het poppenhuis van dochterlief, had het poppenhuisvirus Willy stevig in de greep en stortte zij zich met overgave op de nieuwe hobby. Het is mooi dat Willy het niet alleen met deze overgave hoeft te doen: een behoorlijke portie geduld, een uitstekende fijne motoriek, een enorme creativiteit en een prima oog voor detail komen haar goed van pas bij haar projecten.

Het liefst maakt ze alles zelf, waarbij ze zich laat inspireren door tijdschriften, boeken, collega-poppenhuisliefhebbers en beurzen. Toch kan ze soms de verleiding niet weerstaan om iets kant-en-klaars te kopen, zoals de kaptafelaccessoires die ze op een beurs van een Rus kocht.



Onmisbaar voor op de kaptafel, gekocht op een beurs.

LOERENDE OGEN

Willy leidt mij door een grote hoeveelheid poppenhuizen en tussendoor legt ze uit hoe ze al die pietepouterige dingetjes gemaakt heeft, zoals lampen, bloemetjes, gordijntjes, vogelhuisje, tasjes, sneeuwballen en noem maar op. Zij gebruikt hiervoor allerlei materiaal dat zij zoal tegenkomt, meestal nadat zij het oorspronkelijke object, zoals bijvoorbeeld een pen of een broche, vakkundig gesloopt heeft. Ze werkt op een schaal van 1 op 12 en ik besluit mijn bril op mijn hoofd te houden, gezien de spiedende ogen die lijken in te schatten of de scharniertjes de goede maat hebben en ergens voor te gebruiken zijn.

Toen de dochters klein waren en hun ouders vergezelden op hun tochten langs beurzen, wist Willy soms niet hoe te kijken als een van de dochters een voorwerp omhooghield met de luidkeelse vraag of mama die ook graag wilde slopen. Voor zover de redactie heeft kunnen nagaan zijn de beide meiden stabiel en traumavrij opgegroeid.

Opgegroeid overigens in twee huizen, want toen ze zo'n 24 jaar geleden niets anders konden dan constateren dat óf het huis te klein óf de verzamelingen van Willy en Klaas te groot werden, waren ze in de gelegenheid om het buurhuis te kopen. Daar heeft Willy nu een heerlijke werkplek ingericht, die vanwege de opgestapelde dozen en doosjes wel iets aan het voormalig magazijn van Auke Rauwerda doet denken. Ook Willy weet feilloos, net als de mannen van Auke indertijd, waar welk frum-meltje te vinden is. Grappig is om te zien dat ook het gereedschap waar Willy mee werkt, zoals bijvoorbeeld de elektrische figuurzaag, op schaal is.



Willy in haar werkplaats.

Met haar liefde voor oude spulletjes kan het bijna niet anders of Willy heeft ook de nodige écht oude poppenhuizen staan. Met veelal ook een écht oude inventaris en zonder problemen dreunt zij de leeftijd op van bijvoorbeeld alle stoelen in al die kamers. Licht snuivend laat ze zich ietwat minachtend uit over de vloerbedekking in sommige van die kamers. Gewoon stof, met een gekocht kleedje croverheen. Nee, zelf parket of tegels leggen is toch wel het minste wat je als poppenhuisbouwer moet doen, wil je een beetje leuk voor de dag komen.



In de keuken ligt marmoleum.





WILLY BOOMSMA

FREUBELEN

Het lijkt mij een gelukkige omstandigheid dat ook Klaas van fröbelen houdt, handig is en heel goed snapt wat Willy kan gebruiken. Regelmatig komt hij met iets aanzetten waarvan Willy zich afvraagt hoe ze ooit zonder heeft gekund. En hij kan tin gieten, toch eigenlijk een onmisbare vaardigheid als je een beetje een leuk poppenhuisje wil maken :)



Het maken van de kleding voor de poppen is niet echt Willy's hobby. Te veel gewriemel, vindt ze. Pardon? Je maakt een mini-konijn-hok, je maakt een vetbol op maat, je restaureert mini kroonluchters, maar kleding maken is te wriemelig?

Tja, de menselijke geest is en blijft ondoordringelijk, zullen we maar zeggen. Want een beddenspreitje wordt uiteraard niet gekocht, maar zelf gehaakt, voor de hakers onder ons:

met haaknaald 0,6 en naaigaren.

Hoezo kleding te veel gewriemel?

De foto's spreken verder voor zich en ondergetekende bedankt Willy voor het zo gastvrij rondleiden in al die door haar gebouwde en geknutselde kunstwerken, het was een avontuur!

Janny Kamp.





Nieuw in jouw wijk: Salon Patricia

(boven kapsalon Haaridee)

Ben je benieuwd wat ik kan doen voor jouw huid?
Of wil je meer weten over de natuurlijke en krachtige
huidverzorgingsproducten van Ik Skin Perfection?
Boek dan eens een kennismakingsbehandeling.

www.salon-patricia.nl

Salon Patricia
Oranje Nassaustraat 19
8933 BR Leeuwarden
T. 06-16802230
info@salon-patricia.nl



WIJKBLAD WIJKKRONIEK ORANJEWIJK/TULPENBURG

SCHRIJF JE LEKKER?

UNIEKE KANS!!!



Heb jij ook altijd gedroomd van het winnen van de Pulitzerprijs?
En zag jij jezelf al bij Eva Jinek zitten, omdat zij jou zo graag wil interviewen
over jouw fantastische schrijftalent?

En ben je niet heel erg goed in het schrijven van kritische artikelen
over de maatschappij, over politiek, over kunst en corona?

En griezel je alleen al bij het woord 'redactievergadering' en moet je
niets hebben van mensen die zichzelf oh zo serieus nemen omdat ze
wel eens een stukkie schrijven?

En ben je een lousy fotograaf, maar schiet je per ongeluk wel eens
een leuk plaatje?

En ben je een happy Oranjewijkbewoner en heb je belangstelling voor
je mede-Oranjewijkbewoners?

Dan hebben wij een unieke springplank voor je om -jowel- uiteindelijk
bij Eva op schoot te belanden!!

We heten jou van harte welkom bij het clubje dat dit wijkblad vol
schrijft en fotografeert. Vier keer per jaar persen we er een wijkblad uit
en dat doen we met veel plezier. Maar om het 'werk' wat te verdelen, zou
het niet verkeerd zijn om er een paar mensen bij te hebben. Vooral jon-
gere (bij ons is dat al snel zo'n jaar of 40 en jonger:) wijkbewoners zijn
bijzonder gewenst, het wijkblad is hard aan verjonging toe.

Ook mensen die ervaring hebben met digitale media om binnen de wijk
te communiceren, roepen wij van harte op om met ons mee te komen
doen.

Reacties heel graag naar redactie@oranjewijk.nl of pleeg een
telefoontje naar Fransje Grinich **tel. 06 51985445**.

Kinder Kerst Ke

Dit jaar was natuurlijk best saai. Een tijdje niet naar school en sport. Veel andere leuke dingen werden afgelast. In de Oranjewijk konden we geen paaseieren zoeken of achter het draaiorgel aan met Sint Maarten. En nu is het kerstvakantie..... En hoef jij je niet te vervelen! Want de kindercommissie heeft allemaal leuke activiteiten bedacht!

VRAAGJE

En we hebben ook een vraag aan jou. We denken dat we in 2021 wél weer leuke dingen kunnen organiseren. Wat wil jij graag doen in de Oranjewijk? **Heb jij goede ideeën die wij kunnen organiseren?** Of misschien wil je wel meehelpen? We horen het heel graag! Stuur een mail naar

kinderactiviteiten@oranjewijk.nl. En dan maken we er in 2021 een tof jaar van! Geniet van je kerstvakantie én van deze KinderKerstKeet speciaal voor jou. Groetjes van de kindercommissie: Gerdien, Minke, Rixt, Soumaya en Annet



De twee leukste inzendingen winnen een boekenbon van de Toverlantaarn.

WAT ZEG JE??

Verzin een fotobijschrift en maak kans op een boekenbon van de Toverlantaarn! Plaats de foto samen met jouw tekst voor 31 december op Facebook of Instagram met **#kinderkerstkeetindeoranjewijk**.

SNEEUWVLOKJESJACHT

Het sneeuwt in de Oranjewijk! Doe je ook mee? Sneeuwvlokjesjacht door de wijk. Waar zie je sneeuwvlokjes voor het raam hangen? Hoeveel zie je er? Is het nog te tellen? Hang thuis ook sneeuwvlokjes voor de ramen. Hier een voorbeeld hoe je ze knipt. Kies voor wit papier, of doe eens gek en knip de regenboog!



1. vel papier van ca 12cm x 12cm drie maal vouwen



2. Als je een ronde vorm wilt, knip dan eerst van het opgevouwen driehoekje een taartpunt zoals hier aangegeven.



3. Nu kan je gaan knippen. Knip nu diverse vormen uit het taartpuntje. Om te beginnen kan je dit voorbeeld volgen; knip de grijze delen uit.

4. vouw het vel weer uit en dit is het resultaat. Je kan variëren met strakke lijnen of ronde vormen. Veel plezier!



Dit voorbeeld links geeft dit resultaat:



S	P	E	E	L	T	U	I	N	H	S	S	V	U
N	H	R	P	R	I	J	S	V	A	R	I	K	R
I	T	O	I	M	U	I	E	N	V	E	G	A	F
E	S	O	P	Y	L	B	L	O	O	K	H	B	Z
L	I	P	A	R	R	W	O	I	W	K	Z	D	M
P	U	S	A	F	B	X	L	P	Z	E	O	N	E
A	H	Y	S	C	T	F	L	M	D	L	M	A	D
M	T	I	H	E	L	M	E	A	R	H	E	Z	A
M	R	N	A	W	S	P	C	L	N	L	R	D	K
E	U	W	A	G	L	O	S	S	Y	S	F	L	T
E	U	H	S	C	I	Y	L	E	V	G	E	C	S
C	B	P	U	S	I	D	H	L	E	E	E	V	N
G	W	U	O	B	E	G	K	J	I	W	S	O	U
P	L	H	A	A	R	I	D	E	E	X	T	V	K

- BUURTHUIS
- GLOSSY
- LAMPION
- SPEELTUIN
- ZANDBAK
- CELLOLES
- HAARIDEE
- LEKKER
- SPOOR
- ZOMERFEEST
- EMMAPLEIN
- KUNSTKADE
- PAASHAAS
- WIJKGEBOUW

et in de Oranjewijk



BOEKENTIPS

0-3 jaar

Bedtijd – Guido van Genechten
Het allerleukste voorleesboek van muis – Lucy Cousins
Spelen tot het donker wordt – Marit Törnqvist

4-6 jaar

Vos en Haas Feestboek- Sylvia Vanden Heede
Het grote Rintje voorleesboek- Sieb Posthuma
De dertig mooiste verhalen van De sprookjesverteller-Thé Tjong-Khing

7-9 jaar

De regels van Floor-Marjon Hoffman
De grootste ettertjes van de wereld - David Walliams
Het sleutelkruid-Paul Biegel

10-13 jaar

De verschrikkelijke badmeester - Jozua Douglas
De brief voor de koning - Tonke Dragt
Guinness World Records 2020



BAKTIP!



Met oud & nieuw eten we natuurlijk lekker veel oliebollen. Misschien heb je ze wel zelf gebakken. Maar wat doe je met de overgebleven oliebollen? **Simpel, maak er wentelteefjes van!**

In een diep bord doe je wat melk, een ei en wat kaneel. Kluts het door elkaar.

Snij de oliebollen in plakjes en wentel deze om en om in het melk-ei mengsel. Doe wat boter of olijfolie in een koekenpan en bak de oliebollenschijfjes elke kant ongeveer 1 minuut. Doe ze op een bord, bestrooi met poedersuiker en klaar. Gelukkig nieuwjaar!

Bron: hipenhot.nl



GLITTERKERST OF SLIJMKERST??

Wat is een kerst zonder glitters? Maak je eigen glitterlijm. Superleuk om (samen met je ouders) te doen. Het kost maar een paar minuten tijd. Veel plezier!

Dit heb je nodig:

- Een grote kom om in te mengen
- Een (stevige) plastic lepel
- 3 flesjes doorzichtige schoollijm
- Kleurstof voor eten
- Fijne glitters
- Baking soda
- Lenzenvloeistof

Zo doe je het:

- Zet de kom en je lepel klaar. Leeg de inhoud van de flesjes lijm in de kom. Het mooist is om doorzichtige lijm te gebruiken, zo zie je de glitters het best.
- Voeg een paar druppeltjes kleurstof toe. Twee of drie moet genoeg zijn. Meng de vloeistof voorzichtig met de lepel. Voeg pas meer toe als je denkt dat het niet fel genoeg is. Als je teveel toevoegt, wordt de lijm ondoorzichtig en zie je de glitters niet meer.
- Als je tevreden bent met de kleur, doe je de glitters erbij. Gebruik niet te grote glitters

maar kies voor fijne glittertjes. Meng dit met de lepel door de lijm.

- Om de lijm te 'activeren' en er slijm van te maken moet je het binden met de baking soda. Begin met vier snuffjes baking soda en drie eetlepels lenzenvloeistof en meng dit door de lijm.
- Blijf mengen totdat de glitterlijm niet meer vloeibaar is maar dik en handzaam. Blijft het dun? Voeg dan steeds een beetje meer baking soda en lenzenvloeistof toe.
- Als de glitterlijm niet meer aan de kom vastplakt is het klaar. Je kunt er nu mee spelen. Have fun!



Skrokop



De laatste jaren is zeeduivel tot een van de meest gewaardeerde vissoorten gaan horen. De zeeduivel beweegt weinig en kan niet goed zwemmen. Daarom heeft hij een speciale manier om aan zijn kostje te komen. De zeeduivel heeft een 'hengel' boven zijn kop met een pluimpje eraan dat als aas dient, met zijn tanden kan hij de vissen eten die hij op deze wijze heeft gelokt. Door de omvang van de bek en de capaciteit van zijn maag, kan hij tamelijk grote vissen verwerken. Zo is eens een kabeljauw van ongeveer dezelfde lengte als de zeeduivel in zijn maag aangetroffen. Als de zeeduivel zonder kop verkocht wordt, noemt men het een hammetje. De bovenzijde is roodbruin tot groengrijs met donkere vlekken en de onderzijde vuilwit. De zeeduivel wordt maximaal 2 meter lang. De smaak van de zeeduivel is heel verfijnd en vergelijkbaar met die van de kreeft. Het vlees is roomwit met een oranjeachtige gloed, glanzend, stevig en zoetig van smaak. Voor de bereiding moet het sterke vlies dat om het visvlees zit, verwijderd worden. Zeeduivel kan gestoofd, gestoomd, gebakken of gegrild worden. Als de kop nog aanwezig is, kan hiervan soep worden getrokken. **Tip!** De gefileerde zeeduivel kan ook in zijn geheel ingevroren worden en er kan later carpaccio van gemaakt worden.

Onze vaste culinair columnist Peter Jeeninga, immer garant voor lekkere recepten, had deze keer weinig gelegenheid om een uitgebreide bijdrage te leveren. Wel stuurde hij bovenstaand verhaal over een vis die je qua

uitstraling niet meteen met een vredige kerst associeert. Ook best een beest dat moeite zal hebben met een mondkapje... Maar voor de redactie was het wel aanleiding om te onderzoeken of een zeeduivel ook iets

kan zijn voor de op culinair gebied mindere goden onder ons. En jawel, courgettespaghetti met een stukje vis, dat moet lukken, toch?

Recept

Ingrediënten

- 800 g zeeduivel
- 600 g kerstomaten, multicolor
- 3 courgetten
- 2 sjalotten
- 3 teentjes knoflook
- 2 citroenen
- Sap en zeste van 1 citroen
- 1 takje oregano
- ¼ plantje dille
- ¼ plantje bieslook
- ¼ plantje platte peterselie
- 2 takjes basilicum
- 2 takjes tijm
- 1 dl olijfolie
- Peper en zout

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180°C. Snijd de zeeduivel in 4 stukken van ongeveer 200 g en schik ze in een ovenschaal. Besprenkel met olijfolie en kruid met peper en zout. Snijd 2 citroenen in dunne plakjes en schik ze op de vis samen met enkele takjes tijm. Plaats de vis in de oven en bak gedurende 15 minuten. Spoel de kerstomaatjes en snijd in de helft. Zet een pan op het vuur met 1 el olijfolie. Pel de sjalotten en knoflook, snipper fijn en stoof ze kort glazig. Voeg de kerstomaatjes toe en de rest van de olijfolie, ongeveer 5 el. Laat ze samen met de sjalot mee pruttelen in de hete olijfolie tot de groentjes bijna gaar zijn.

Hak de kruiden grof (oregano, dille, bieslook, peterselie en 1 takje basilicum)

Spoel de courgetten en snijd dunne sliertjes met een spiraalsnijder of een mandoline.

Voeg de courgetteslierten bij de kerstomaatjes, het citroensap en de zeste. Stoof even kort mee en roer om.

Voeg de groene kruiden toe en meng onder de groenten.

Lepel wat groenten op een bord en schik de vis erop. Werk af met enkele blaadjes basilicum.

Peter



Dichter in de wijk

We dachten dat we voor het Keunsthfestival alle kunstenaars uit de Oranjewijk in beeld hadden. Niet dus. Er blijkt nog een dichter, een jong talent, in onze wijk te wonen: Joël Hut, pseudoniem van Joël Huitema. Nog maar 25 jaar. Hij woont nu drie jaar in onze wijk en dat bevalt hem heel goed. Wie is Joël?

Joël Huitema is opgegroeid in St. Nicolaasga in de Súdwesthoeke. Vanaf zijn 13e gaat Joël voor school dagelijks (!) op en neer naar Leeuwarden. Hier kan hij zich verder ontwikkelen op het Beyers Naudé gymnasium. Na het gym gaat hij Latijn en Grieks studeren en doet dat nog steeds in Groningen en Amsterdam. Zijn doel is om docent Latijn en Grieks te worden. Op dit moment – zolang het kan vanwege corona – is hij docent wiskunde en Latijn bij een huiswerkinstituut.

SUDWESTHOEKS

Joël schrijft gedichten vanaf zijn 17e, hij was nog leerling op het gymnasium. Na een ziekte, waarvan hij langdurig moest herstellen, zocht hij iets zinnigs om te doen. Joël dicht in de taal van de Súdwesthoeke, en zeg niet dat dit 'maar een dialect' is van het Fries. Voor Joël is het Súdwesthoeks zijn memmetaal. De taal waarin hij zich het liefst en het best kan uiten. En het is uniek, want wie schrijft nog meer gedichten in het Súdwesthoeks? Het dichten wordt van een vrijetijdsbesteding een passie. Joël vraagt advies aan een docent van het gymnasium om zijn werk onder de aandacht van het publiek te brengen.

Vanaf 2013 krijgt Joël publicaties in het Fries literair tijdschrift Ensafh en in het opinieblad

De Moanne. Sommige gedichten zijn in het Fries, de meeste in het Súdwesthoeks. Daarmee trekt de jonge dichter natuurlijk niet zo'n groot lezerspubliek, maar dat maakt hem niet uit. Hij droomt van het uitgeven van een eigen dichtbundel in zijn eigen(zinnige) stijl en met zijn eigen keuzes.

SPEEL GROOT

Joël dicht verder en kiest voor een poëtische stijl, zoals hij het noemt. Dichten over het dichten, over de taal zelf, waarin de vorm heel belangrijk is. Dat kan vrij abstract worden, maar hij verliest de inhoud zeker niet uit het oog. Liefde en verdriet zijn voor Joël belangrijke thema's om over te dichten. Hij vindt het belangrijk dat het speels blijft.

Het blijkt lastig een uitgever te vinden voor zijn gedichten. Maar Joël is een daadkrachtige doorzetter die zich niet snel van zijn gekozen pad laat afbrengen. En dus verschijnt in april 2020 in eigen beheer zijn eerste dichtbundel met 24 gedichten, getiteld Börtersgrut. Een speelse verwijzing naar het Friese 'boarters-guod', speelgoed. Door het woord op z'n Súdwesthoeks te schrijven en er een R aan toe te voegen krijgt het de associatie met börtsjen en grut, oftewel Speel Groot. Vanwege corona werd het geen feestelijke bijeenkomst, maar

desondanks is Joël trots op het resultaat. En terecht. Hij is van zijn debuutbundel zijn eigen uitgever (de súdjouwerij), ontwerper en vormgever en daar mag hij zeker trots op zijn.



EIGENZINNIG

Joël houdt van statements. Want behalve dat hij heel bewust het Súdwesthoeks gebruikt als



dichterstaal, kiest hij sinds 2020 ook voor een pseudoniem waarmee hij iets belangrijks wil uitdrukken. Hut is de achternaam van Joëls vriendin Line.

In huwelijksrelaties wordt de naam van de man als eerste genoemd en Joël wil dit omdraaien. Met zijn 'pseudoniem' Joël Hut loopt hij hier alvast op vooruit, waardoor het eigenlijk geen pseudoniem is maar een statement. Hij heeft zijn eerste dichtbundel ook aan Line Hut opgedragen. Het openingsgedicht Hjirbij, dat ook op de achterkant van de bundel staat, laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

Het is zijn favoriete gedicht.

*hjirbij
dat ik as man
júst bekend wurd
as de frynd fan
as joël but.*

Joël heeft alweer nieuwe plannen. In het voorjaar 2021 wil hij een verhaal uitgeven dat is geïnspireerd op zijn eigen leven. Hij blijkt een man die weet wat hij wil. Als hij iets in zijn hoofd heeft dat voor hem belangrijk is dan zal dat ook tot stand komen. "Ik experimenteer graag. Lukt het niet op de ene manier, dan maar op een andere. Ik doe de dingen graag op mijn manier. Autonoom, misschien ben ik een beetje een eigenwijze Fries, haha."

De dichtbundel is te bestellen bij desudjouwerij@gmail.com en kost 10 euro.

Fransje Grisnich

Een gedicht dat wel toepasselijk is voor dit winternummer, is Winter Wurden.

winter wurden

*omdat der oan in helderblauwe loft
de sinne wer sa typys lyflik skynt
tinkst net allinnich mar te sjen*

*mei watfôr dei we hjir te meitsjen he
mar ik mei watfôr inerlike bui*

*júst no in hurde, skerpe wyn
ferskriklik skriemt en troch mij hinne raast.
san kjeld benaut mij, lit mij hast gin lucht.*

*in oar. lit ik in oar. nei wer in oar
te sykjen dy fôr mij itselde fjilt.*

*he k earst net iens fôr egen wy
as ik nei minsken om mij hinne sjuch,
komt dêr dyn fjoer myn leven yn
dy mei in nije flam mij rane lit.*



Atelier Douwe Idema

www.douwe-idema.nl
atelieridema@knimail.nl
06-51662611 / 058-2124685

STUCADOORSBEDRIJF



VOOR AL UW STUCADOORSWERKZAAMHEDEN

INFO@STUCADOORSBEDRIJFCLIF.NL / 06 24 51 35 34



annelie
haaridee



Geknipt voor hem en haar!

www.haaridee.eu

www.haarideeshop.nl

www.facebook.com/haaridee



De Haaridee crew
Vera, Simone, Debora en Annelie

Oranje Nassaustraat 19
8933 BR Leeuwarden
tel. (058) 2135256

haaridee@gmail.com
www.haaridee.eu



DRIE GENERATIES



Corona weet heel wat feestjes te bederven. Vraag dat maar aan de familie De Leeuw uit de JW Frisostraat. Dit jaar bestaat hun sportschool 60 jaar, en dan kan er geen jubileumfeest gevierd worden!

Dat was balen, maar niet voor lang. Energiek als altijd zijn de De Leeuwen doorgegaan. Toen binnen sporten niet mocht, weken ze uit naar de parkeerplaats buiten. Met evenveel enthousiasme. We hebben een gesprek met Inno en Jelte de Leeuw, vader en zoon judoeraren, die bevlogen vertellen over hun liefde voor sport, hun sportschoolfilosofie, familiegevoel en ambities. Zestig jaar judopromotie in Friesland.

JOHAN DE LEEUW, DE OPRICHTER

Inno (58) en Jelte (27) kregen de liefde voor sport, en met name voor judo, met de paplepel ingegoten door (groot)vader Johan de Leeuw (87). Na het afronden van sportopleiding CIOS in Overveen startte Johan in 1960 Sportschool De Leeuw op het adres Achter de Hoven 74. Dat pand bestaat niet meer. Vanwege de beoogde doortrekking van de Kanaalstraat - die uiteindelijk niet werd gerealiseerd - moest De Leeuw in 1972 zijn pand verlaten. Gelukkig vond hij een nieuwe stek aan de Oostergrachtswal. Hier zit de Sportschool tot op de dag van vandaag. De diepe tuin werd benut voor de aanbouw van sportzalen en het toen nog braakliggende terrein daarachter kon worden gebruikt als parkeerplaats. Ideaal voor de almaar groeiende sportschool. Johan startte met judo, jiu jitsu en karate wat nog steeds de kernsporten van de school zijn. Voor de vechtsport trok hij docenten aan, zoals Hendry Thamrin.

Aan dames werd destijds conditietraining aangeboden en gretig afgenomen. Judo was booming in de jaren zestig, ongetwijfeld vanwege de aansprekende prestaties van judolegendes Anton Geesink en Wim Ruska. Johan heeft het actief sporten tot een paar jaar geleden volgehouden. Nu hij 87 is doet hij het om gezondheidsredenen kalmer aan.

INNO DE LEEUW, DE UITBOUWER

Ook Inno volgde de CIOS opleiding, in Heerenveen. In 1991 nam hij de sportschool over van zijn vader. Judo en vechtsport bleven centraal staan maar er vond belangrijke uitbreiding plaats met nieuwe sporten. Vooral de vraag naar het uit de VS overgewaaid fitness en aerobics was bijna niet bij te benen. Maar een De Leeuw verkoopt geen 'nec'. Sportschool werd Sportcentrum. Met judo en karate weet de sportschool mooie successen te behalen. Zo was wereldkampioen karate





60 JAAR SPORTSCHOOL DE LEEUW

SPORT WAAR JE JE THUIS VOELT

Raymond Snel eerst leerling en later karatedocent bij De Leeuw. Ook landelijke toppers als de judoka's Miranda Wolfslag en Bianca Lyon kwamen voort uit de school van De Leeuw.

SPORT FILOSOFIE

Inno is bescheiden over zijn successen. Op onze vraag naar hoogtepunten komen bovengenoemde wapenfeiten slechts na enig doorvragen op tafel. Hij is zeker trots op goede prestaties van zijn leerlingen en docenten, en vooral blij voor de sporters. Maar voor Inno is iets anders van groter belang.



De familie De Leeuw heeft een eigen sportfilosofie: iedereen moet mee kunnen doen. Het moet persoonlijk en gezellig zijn in de sportschool, je kent de mensen en noemt ze bij de naam. "Bij sport moet je je thuis voelen", zegt Inno. "Iedereen is welkom". Dat klinkt bijna familiair, en dat is het ook. Sportschool De Leeuw is een familiebedrijf en ademt ook die sfeer. Echtgenote en mama Marjan is de gastvrouw.

Daarnaast legt Inno er de nadruk op dat er goed en verantwoord lesgegeven wordt. "Een goeie leraar is belangrijk, vooral voor kinderen.



Iedereen moet kunnen trainen, en vooral aan de kinderen die wat moeilijker meekomen moet je extra aandacht besteden. De vlotte leerlingen redden zich wel. We dragen graag ons steentje bij aan een goede ontwikkeling van kinderen". Deze pedagogische invalshoek blijkt een hoeksteen van de aanpak en filosofie van Sportschool De Leeuw. Belangrijker dan het voortbrengen van toppers, hoe leuk dat ook is.

Vanaf zijn 18e draait hij mee in de sportschool, sinds 2019 is het "volle bak". Jelte voltooide de ALO opleiding, Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen.

Ook Jelte staat volledig achter de De Leeuw filosofie. Als judoleraar ontdekte hij dat omgaan met kinderen die het wat moeilijker hebben extra aandacht vraagt en een kunst op zich is. Tijdens zijn studie volgde hij daarom extra vakken gericht op kinderen met gedragsproblemen of beperkingen. Als voorbeelden uit zijn eigen praktijk in de sportschool noemt hij: een jongetje met Downsyndroom, een blind jongetje, zelfs een kind met een kunstvoet. "Die kon daar heel goed mee omgaan", vertelt Jelte. "Meester, mijn voet staat scheef, kwam een jongen mij vertellen en toonde zijn voet die achterstevoren stond. Met een smile draaide hij zijn kunstvoet vervolgens weer



JELTE DE LEEUW, DE VERNIEUWER

De derde generatie staat in de startblokken in de persoon van Jelte, 27 jaar jong maar al jaren docent judo en vechtsport.

recht, kijkend naar het effect dat dit op mij zou hebben".

Soms komen kinderen op judo die zoveel temperament hebben dat het hen in de weg zit en



ze wat 'getemperd' moeten worden.

Of juist kinderen die kwetsbaar zijn en een beetje weerbaarder zouden kunnen worden. Dit pedagogische aspect spreekt Jelte, net als zijn vader, erg aan.

AMBITIES

Jelte heeft inmiddels besloten dat hij op termijn de sportschool wil overnemen van zijn vader. Inno zal hem daartoe tot in de puntjes voorbereiden want die is nog niet toe aan zijn pensioen. Jelte heeft vol overtuiging zijn keuze gemaakt.

Tijdens een wereldreis van acht maanden met zijn vriendin, sinds kort zijn echtgenote, naar Australië, Nieuw-Zeeland en ZO Azië heeft hij er goed over nagedacht. De twijfel over skileraar worden of judosportschoolhouder werd definitief beslecht na een half jaar skileraar ervaring in Zwitserland. Het werd judo, en dus de keuze voor Sportschool De Leeuw. Ambities heeft hij ook. Zo wil hij het jeugd judo verder stimuleren. Dat doet hij vooral door judolessen te geven aan kinderen in buurtcentra in Leeuwarden en in dependances in Franeker en Harlingen. Jelte wil ook graag nieuwe vechtsporten in Leeuwarden introduceren of

uitbouwen, zoals het Braziliaanse jiu jitsu.

Jelte komt over als een rustige, vriendelijke jonge man die weet wat hij wil en een groot hart heeft voor kinderen, judo en vechtsport. Als je het ons vraagt dan gaat Sportschool De Leeuw óók onder leiding van de 3e generatie een grote toekomst tegemoet.

En dat 60-jarig jubileumfeest? Ach, laat maar, dat wordt over een paar jaar een daverend Overdrachtsfeest! En iedereen mag dat natuurlijk meevieren...

Fransje Grisnich en Hein Kraij



DE KLASSE VERLAAT DE ORANJEWIJK



Een iconisch bedrijf gaat onze wijk na 52 jaar verlaten. Vleesgroothandel De Klasse vertrekt. Een cocktail van corona, een bewegende vleesmarkt en naderend pensioen is hiervoor verantwoordelijk. Eigenaar Piet van der Wal heeft besloten zijn bedrijf te fuseren met Vlees Wolvega.

In het herfstnummer 2016 van dit wijkblad had de redactie een uitgebreid interview met Piet. Nu volstaat een telefoontje. "Ik ben bijna 65, ik

ga afbouwen", vertelt hij, "ons team van 5 medewerkers gaat mee naar Wolvega. We hebben naar volle tevredenheid vanaf 1968 gewerkt in de Gysbert Japicxstraat".

Hij voelt niets voor een 'uitzwaafoto' met zijn team. Te druk, te hectisch, want op 30 november valt het doek. Dan verhuist het bedrijf naar Wolvega. Het monumentale pand uit 1906 wordt misschien verbouwd tot appartementen. Dat zal dan wel weer bedrijvigheid geven in de Gysbert Japicx.



RUSSELL



RUSSELL ©2020 vanvanbeek.nl

NEO

@ 2020/25

De titel van deze bijdrage lijkt wel een wachtwoord of een toverformule. En wat zou het mooi zijn als we met het op magische wijze uitspreken van die kreet alle plannen van NEO in één klap tot realiteit konden maken. We noemen een paar.

1. De ideeën en voorstellen over de energietransitie in onze wijk slaan zo aan bij de wijkgenoten dat 90% zich opgeeft als betalend lid (voor het superkleine bedragje van € 2,50 per jaar).

2. Vlak voor de jaarwisseling bedenkt minister Ollongren zich over het prachtplan OPA

(Oranjewijk/Tulpenburg Proeftuin Aardgasvrij) en kent alsnog het mooi naar boven afgeronde bedrag van 7 miljoen euro toe voor het verduurzamen van onze wijk.

3. Het onderzoek naar aquathermie en geothermie pakt gunstig uit voor de Oranjewijk/Tulpenburg en terwijl we (anders dan bij de Afsluitdijk) binnen de Ollo-subsidie blijven is de hele wijk in 5 jaar tijd compleet van het gas af en aangesloten op de gemeentelijke stadsverwarming. De haalbare en betaalbare duurzame wijk is werkelijkheid geworden!

Hoe het er allemaal in onze wonderlijke werkelijkheid in het echt voorstaat met de

plannen van NEO hebt u onlangs in het huis-aan-huis verspreide NEO Magazine nr. 3 kunnen lezen. Plan B is in stelling gebracht. U kunt zowel in de Oranjewijk/Tulpenburg zelf als bij de gemeente via een energieloket antwoord krijgen op uw vragen. De gemeente komt in 2021 met een warmtevisie voor heel Leeuwarden en ondertussen hopen we dat de pandemie bedwongen is en alle wakkere deelnemers aan NEO weer volop bijeen kunnen komen om in de energieke werkgroepen aan de slag te gaan. WE DOEN HET GEWOON..

Hein Kraij



HANDIGE ADRESSEN

NEO

nieuweenergieoranjewijk.nl

WARMTENET

warmtevanleeuwarden.nl

ENERGIELOKETTEN

ORANJEWIJK/TULPENBURG

energieloket@nieuweenergieoranjewijk.nl

GEMEENTE LEEUWARDEN

<https://energieloketleeuwarden.nl>

wij zijn
www.jouw
tandarts.frl

jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA
Leeuwarden

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl



FYSIOFRISO

Sinds juli 2012 zijn wij als praktijk werkzaam binnen het medisch centrum Buitenhove. Deze stap bracht ons meer ruimte, een grote en goed uitgeruste oefenzaal en meerdere zorgdisciplines onder een dak.

Het **Fysiofrisoteam** bestaat uit acht fysiotherapeuten en één oefentherapeute, ieder met een eigen specialisme. Hiermee proberen wij de voor U optimale zorg te verlenen. Onze benaderingswijze is individueel gericht, met persoonlijke aandacht en professionele begeleiding. Binnen onze praktijk bestaan er ook mogelijkheden om te oefenen in klein groepsverband.



Onze therapeuten:

Ynse de Boer

*Fysiotherapeut
Manueel therapeut*

Eke Siebinga

*Fysiotherapeut
nek/schouder/hoofdpijn*

Martine de Jong

Oefentherapeut Cesar

Dick de Roest

Fysiotherapeut

Ita de Roest-Luth

*Fysiotherapeut
Bekkenfysiotherapeut*

Sina Keuning

*Fysiotherapeut, Haptonomie,
Psychosomatische
Fysiotherapie*

Lianna Touwen

Fysiotherapeut

Janine van der Plas

Fysiotherapeut

Wietske Siemensma-v.d. Ploeg

Kinderfysiotherapeut

WE BLIJVEN HOPEN

Op een rustige herfst volgt een stille winter. Geen draaiorgel met daarachter een optocht van door lampionnen verlichte kinderen. Hier en daar wordt er wel op gepaste afstand gezongen en snoep uitgedeeld. Niet met elkaar na afloop pannenkoeken eten in het Buurthuis. Geen Buurtafé, geen Sinterklaas, maar wel een filmavond voor een select gezelschap. Geen schilderclub, wel één op één muziekles. Meer is het niet, mooier kunnen we het niet maken.

Met de winter voor de deur en alle waarschuwingen voor een derde golf van het gewraakte virus, doven ook alle ideeën uit voor de korte

termijn. Welke activiteit kan wel, wat kan niet, het is moeilijk te plannen. Dus schuiven we alle ideeën wat voor ons uit. Van het Zomerfeest zouden we een Winterfeest maken, maar ook dat feest wordt doorgestreept. Het is niet de tijd om feesten te vieren; het wordt een stille winter.

Maar er is licht in de tunnel! Hoopvolle berichtgeving over op handen zijnde vaccinatie, maken dat we voorzichtig kunnen nadenken over activiteiten in de zomer. Als het weer mag, dan starten we met een feest; met muziek, hapje en drankje en het grootste springkussen dat we kunnen vinden voor de kinderen! Gewoon om

te vieren dat we elkaar weer mogen opzoeken en het 'wijkgevoel' opnieuw kunnen delen. *Dat houdt u van ons tegoed!!*

De Wijk- en speeltuinvereniging Oranjewijk wenst u een goede winter toe, blijf gezond en tot in 2021.

*Mirjam Pruiksma
Hylke Goudswaard
Tino Renkema
Janna Kaspers
Gerben Dijkstra*

INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS

WWW. ORANJEWIJK.NL

Facebook: Oranjewijk Leeuwarden

**BESTUUR WIJKVERENIGING
TELEFOON 058 8430200**

Mirjam Pruiksma, voorzitter,
voorzitter@oranjewijk.nl
Hylke Goudswaard, penningmeester,
penningmeester@oranjewijk.nl
Tino Renkema, lid
Gerben Dijkstra, lid
Janna Kaspers, lid

WIJKPANEL

wijkpanel@oranjewijk.nl
Elsiet van der Ploeg, voorzitter
Jochum Admiraal, secretaris
Christine Pietersen, penningmeester
Erika van Driel, lid
Mirjam Pruiksma, lid

**NIUWE ENERGIE
ORANJEWIJK**

Wordt lid van NEO voor € 2,50 per jaar (ruim 100 wijkbewoners gingen u al voor) en profiteer van alle info, inkoopvoordelen en nuttige adviezen die NEO haar leden biedt.

Ga naar
**//nieuweenergieoranjewijk.nl/doe-
mee-en-word-lid/** of mail naar
info@nieuweenergieoranjewijk.nl.
Het virtuele loket, voor vragen en tips:
**energieloket@nieuweenergieoranje-
wijk.nl**

EN VERDER

MOESTUIN

oranjehof@oranjewijk.nl

KINDERACTIVITEITEN

kinderactiviteiten@oranjewijk.nl

BOOMSPIEGELCOMMISSIE

inesmjonker@lijbrandt.nl

REDACTIE

redactie@oranjewijk.nl

OUD PAPIER

coördinator Janny Kamp
janny@contagio.nl
telefoon 06 54636578

**BEHEERDER VAN HET
BUURTHUIS**

Henk Krist
telefoon 06 - 26 218 914



COLOFON

REDACTIE

Fransje Grisnich
Janny Kamp
Hein Kraij
Piet Brouwer

KOPIJ

Kopij inleveren vóór 26 februari 2021
Mail naar: redactie@oranjewijk.nl

CONTACTPERSOON

Hein Kraij
tel. 058 2164845 of 06 2255 8276

VASTE COLUMNS

Gerco van Beek
Luuk van der Veen
Peter Jeeninga
Minne Velstra
Douwe Idema

GASTSCHRIJVERS

Mirjam Pruiksma

ONTWERP - ORANJEWIJK

LOGO

Minne Velstra

GRAFISCHE VORMGEVING

EN OPMAAK

Jenny Piso / Verkorteweg CCM
Gilbert Terpstra

FOTOGRAFIE

Ilona Peters
Willy Boomsma
Corrie van Hilten
Redactie

OPLAGE

1050 stuks

BEZORGING

Finn Mous

PRINT

Copy Service Leeuwarden

JAARGANG 20

Winter 2020

WWW.ORANJEWIJK.NL

Blommen

Yn it jaske sit in briefke
healdronken troch in jonge skreaun
oan syn alderleafste wyfke.
By skriuwen is it bleaun.
Ferstoppe stomme sinnen
dûbbelteard en foarme nei de snit
sliten echo tusken linnen
dy ‘t jierren letter lêze lit
Hy neamt har boartlikheid
en sêfte rûne foarmen
har laitsjen en har leaflikheid
skjippenfacht en fjoer en stoarmen.
De wurden bin nea sprutsen,
dochs is hy by har kommen
Hy sei gewoan, “Ik hâld fan dy,
hjr hast in boskje blommen.”

Minne Velstra

SINNEN FAN MINNE



Wij staan voor u klaar!

- Onderhoud personenauto's
- Onderhoud bedrijfsauto's
- Onderhoud campers
- Onderhoud leaseauto's*
- APK
- Aircoservice
- Accu's
- Banden
- Storingsdiagnose
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto's (gemiddeld 50 auto's op voorraad!)
- Private Lease
- Zakelijke Lease
- Financiering
- Zoekopdracht naar de door u gewenste auto!

**Afhankelijk van welke leasemaatschappij*



Sûnder tút
de doar
net út

PraatMarFrysk

